



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Άριθμ. Πρωτ. 1914

Χριστούγεννα 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90^Η
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

Τέκνα μου ἀγαπητά,

Δέν χωράει τό μυαλό τοῦ ἀνθρώπου τό μεγάλο καί κοσμοσωτήριο γεγονός, τό μόνο καινό ὑπό τόν ἥλιο, κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τό Δαμασκηνό, τήν σάρκωση τοῦ Λόγου, τήν ἐνανθρώπιση, δηλαδή, τοῦ Θεοῦ.

Καί ὅμως ὁ Χριστός, πού εἶναι ὡς Θεός «ἀχώρητος παντί», χωράει στή γαστέρα τῆς Πάναγνης καί ἀειπαρθένου Παναγίας μας καί τήν καθιστᾶ ἀληθινή χώρα τοῦ Ἀχωρήτου, ἐπειδή Ἐκείνη, ἐκούσια καί ταπεινά, προσφέρθηκε νά γίνει κατοικητήριο τοῦ Παντάνακτος Θεοῦ.

Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ πρὸς τό γένος τῶν ἀνθρώπων, χωρεῖ καί συγχωρεῖ! Χωράει ὅλους τους ἀνθρώπους στήν καρδιά Του καί ποθεῖ, ὅσο τίποτε ἄλλο, νά χωράει στήν καρδιά καί τή ζωή τῶν ἀνθρώπων, γι' αὐτό καί ἦλθε πρὸς αὐτούς, ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας καί διαρκῶς ἔρχεται πρὸς ἐμᾶς καί δὴ αὐτεπαγγέλτως.

Καλεῖ ὅλους πρὸς τόν Ἐαυτό Του: Δεῦτε πρὸς με πάντες! Καί ἀδιάψευστα μᾶς ὑπόσχεται: «Κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς»!

Ἀγκαλιά ζεστή καί σωτήρια ὄλων τῶν ἀνθρώπων εἶναι τό Θεανθρώπινο Σῶμα, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία!

Σ' Αὐτήν μποροῦν δωρεάν νά ἐνσωματωθοῦν, ὡς μέλη Της, καί νά ξαναγεννηθοῦν ἀληθινά καί ὄχι φανταστικά, δι' ὕδατος καί πνεύματος, διά τοῦ Θεοῦ Βαπτίσματος, δηλαδή, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, πού εἶναι, ἔστω καί ἂν δέν τό κατανοοῦν ἢ ἀκόμη καί ἂν πεισματικά τό ἀρνοῦνται, δημιουργήματα καί τέκνα τοῦ Θεοῦ. Ὑπό τήν προϋπόθεση φυσικά ὅτι χωράει στήν καρδιά καί τήν ζωή τους ὁ Θεός καί δέν θεωρεῖται ὅτι στενοχωρεῖ, οὔτε ὅμως καί νά νοιώθει ὅτι στενοχωρεῖται φιλοξενούμενος ὁ μέγας Οὐράνιος Ἐπισκέπτης.

Δυστυχῶς, στήν ἐποχή μας φαίνεται νά μή χωράει ὁ Χριστός στήν ζωή μας καί στήν κτίση, παρά τό γεγονός ὅτι καί ἡ ζωή μας εἶναι δική Του καί ἡ κτίση δικό Του δημιούργημα καί ἰδιοκτησία! Αὐτή εἶναι ἡ ἀχαριστία καί ἡ ἀφροσύνη τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου.

Ἐάν ἡ πικρή αὐτή διαπίστωση, πού μοῦ προκαλεῖ ιδιαίτερο ἄλγος καί ἀπό τήν ὁποία δέν ἐξαιρῶ τόν ἑαυτό μου, φαίνεται ὑπερβολική, παρακαλῶ, νά κρίνουμε, μέ ὄση τιμιότητα διαθέτουμε, τά συμβαίοντα, καί δὴ μέ φοβερή ταχύτητα, ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, γύρω μας καί φυσικά καί στόν ἑαυτό μας.

Ἡ ἐποχή μας, ὅπως ἐκφράζεται ἀπό πολλούς στό Ἐξωτερικό, ἀλλά καί τό Ἐσωτερικό, γιορτάζει, μέ ἀφορμή τά Χριστούγεννα, ἀλλά πλεόν διστάζει νά μιλήσει γιά τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Μιλάει ἀπλῶς γιά διακοπές καί τίποτε περισσότερο καί ἀνταλλάσσει εὐχές γιά χρόνια πολλά, δίχως ὅμως νά θυμᾶται τόν Χριστό, δίχως τήν προοπτική τῆς αἰωνιότητος. Μπορεῖ νά τήν λαχταρᾷ, καί ἐπιδιώκει νά τήν ἐπιτύχει, ἀλλ' ἐπί τῆς γῆς καί διά τῶν ἰδίων του δυνάμεων.

Τά ἐπίσημα μηνύματα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, τυπικά καί κρύα, δίχως καί τήν παραμικρή λεκτική, προσχηματική ἔστω, ἀναφορά στό γεγονός τῆς γιορτῆς καί στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.

Δέν χωράει στή σκέψη τους, στήν ἔμπνευσή τους, στόν προγραμματισμό καί κυρίως τίς ἀποφάσεις τους Ἐκεῖνος, ὁ μοναδικός Ἄρχων τῆς εἰρήνης, Ἐκεῖνος, πού δίδαξε ὅλες τίς κοινωνικές ἀρετές καί θυσιάστηκε γιά ὅλους, χωρίς νά θυσιάσει κανένα γιά χάρη Του.

Δέν χωράει ὁ Θεός στήν οἰκογένεια, γιατί εἶναι ἀντίθετος μέ τήν ἀτομιστική θεώρηση τῆς ζωῆς, τήν ὑποτίμηση καί προδοσία τοῦ συζυγικοῦ προσώπου μέ τήν εὐπερίστατη μοιχεία, τή διάλυση καί τό εὐκόλο διαζύγιο. Δέν Τόν ἀφήνουμε νά χωρέσει στίς παιδικές καί

νεανικές ψυχές, άφοϋ, μέ διάφορα προσήματα και προφάσεις άμαρτωλές, άδιαφοροϋμε για τήν χριστιανική άνατροφή τους και τήν - μέ τή χάρη τοϋ Θεοϋ- πνευματική τους άνάπτυξη· και τά αφήνομε έρμαια στα άδίστακτα και σκληρά χέρια τής άκοινωνήτης κοινωνίας, ύπερασπιζόμενοι δήθεν δημοκρατικά τους δικαιώματα.

Δέν Τόν θέλομε στην Παιδεία. Δέν χωράει πλέον στους σχεδιασμούς και τίς άποφάσεις τών ύπευθύνων τής Έξουσίας στα Σχολεία. Μέ διάφορα προσήματα και έν όνόματι τής μάλλον κατασκευασμένης πολυπολιτισμικότητας επιχειρείται «νά παρουσιασθεϊ» ό Σαρκωμένος άληθινός Θεός τής Έκκλησίας, στην ίδια άξιολογική γραμμή μέ «θεούς» άλλων θρησκείων, πού εϊναι εϊδωλα τών Έθνών και έργα χειρών ανθρώπων. Άνθρώπων, οί όποιοι άντί τοϋ φωτός προτιμοϋν τό σκότος και προστρέχουν σε σχίσματα, σε αίρέσεις, σε θρησκευματα καταστροφικά και σατανικές και άποκρυφιστικές λατρείες και στην πανθησκεία, τήν όποία προβάλλει ή αύτοδιαφημιζόμενη ως «νέα έποχή».

Δέν χωράει σε χώρους δημόσιους και εκείνους τής έργασίας. Φαίνεται ότι κάποιοι δέν άνέχονται οϋτε τίς εϊκόνες Του και τά σύμβολά Του.

Τό περιγραφόμενο άρνητικό κλίμα, άσφαλώς, δέν εϊναι πρωτοφανές. Ύπήρξαν και ύπάρχουν και χειρότερα. Ό Χριστός, ώστόσο, οϋδένα στενοχωρεί, και δέν παραμένει μαζί μας χωρίς τή θέλησή μας. Φεύγει, όταν δέν Τόν θέλομε, μέ άρχοντική διακριτικότητα. Μέ τή φυγή Του όμως ό άνθρωπος βίος γίνεται άβίωτος. Και ή ιστορία άποδεικνύει ότι ό καταδιωχθείς συχνά έπανακαλείται και άνακαλούμενος μέ χαρά και συγχωρητικότητα έπιστρέφει!

Και, βέβαια, δέν πρέπει να άποσιωπηθεϊ ότι και στην δική μας έποχή ύπάρχουν άνθρωποι, όχι μόνο γέροντες, αλλά και νέοι πολλοί και άναρίθμητοι, πού έπιθυμοϋν να έχουν τό Χριστό κατοικοϋντα στην καρδιά τους και μένοντα στην ζωή τους, τήν οίκογένειά τους και τό χώρο τής έργασίας τους. Εϊναι τό έλπιδοφόρο «εύσεβές λείμμα», πού άναπνέει, ζει, κινείται και άγωνίζεται μέσα στό σωμα τής Άγίας μας Έκκλησίας και άποτελει τή χάρη και τή χαρά τοϋ κόσμου τούτου και τοϋ οϋρανοϋ! Και σε αυτές τίς εύρύχωρες για τό Χριστό καρδιές χωράνε άδιακρίτως όλοι οί άνθρωποι τής γής, όλόκληρη ή θεϊκή δημιουργία. ή συγχώρηση σε αύτή έκδηλώνεται μέ έργα και φιλότιμο και όχι μόνο μέ λόγια.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ γέννηση τοῦ Κυρίου μας εἶναι τό μέγα μυστήριο τῆς εὐσεβείας καί τῆς πίστεώς μας. Ὁ «ἀχώρητος παντί» χωρεῖ ἀνάμεσά μας. Μακάρι νά θελήσουμε καί νά Τόν προσκαλέσουμε, μάλιστα, νά χωρέσει στήν δική μας καρδιά καί τήν καθημερινότητά μας.

Μέ πολλή ἀγάπη, σᾶς τό εὔχομαι ἐγκάρδια καί σᾶς θερμοπαρακαλῶ, εὐχηθῆτε νά εἶναι ὄλο καί πιό εὐπρόσδεκτος καί στήν δική μου πτωχή καρδιά καί σέ ὄλους τούς ἀνθρώπους, ἀκόμη καί σέ Ἐκείνους πού δέν Τόν θέλουν καί δέν Τόν ἐπιθυμοῦν καί Τόν θεωροῦν ἀχώρητο, τουλάχιστον, στή γῆ.

Καλά καί εὐρύχωρα καί καρδιακά Χριστούγεννα!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἐγκαρδίου ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

***ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρός τούς Ἐφημερίους):** Ἡ παρούσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθεῖ εὐκρινῶς, στό ἐκκλησίασμα τῆς 25^{ης} Δεκεμβρίου, μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.*

Ἐσωτερική Διανομή:

Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.