



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 315

Χαλκίδα, ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2012

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65<sup>η</sup>

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρὸς

Τὸν Ἱερό Κλήρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ  
τῆς Ἱεραῦς Μητροπόλεως Χαλκίδος,  
Ἰστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων.

Τέκνα μου ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα,

Ἀνέστη Χριστός ἐκ νεκρῶν, λύσας θανάτου τὰ δεσμὰ. Εἶναι ἡ  
πιὸ καταπληκτικὴ εἶδηση, πὺ ἀκούραστα ἐπαναλαμβάνεται  
καθημερινὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας σ' αὐτὸν τὸν κόσμον τῆς ἀδικίας,  
τοῦ πόνου καὶ τοῦ θανάτου. Ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος θριάμβευσε πάνω  
στον ἔσχατο ἐχθρὸ τῆς ἀνθρωπότητος, τὸν θάνατον καὶ γι' αὐτὸ οἱ  
οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ, μὲ ἀσιγήτους ὕμνους, δοξολογοῦν ἀκατάπαυστα  
τὴν φιλανθρωπία Του.

Ἐξῆλθε ἐκ τοῦ τάφου ὠραῖος, ὁ ὑπὲρ ἡμῶν σαρκί  
καταδεξάμενος τὸν Ζωοποιὸν Σταυρὸν καὶ τὴν ἐκούσιον ταφὴν καὶ  
ἐκένωσε τὰ ταμεῖα τοῦ Ἄδου, συναναστήσας ὡς Θεὸς ὄλον τὸ  
ἀνθρώπινο γένος.

Τὸ πανάγιον σῶμα Του δὲν ἐγνώρισε διαφθορὰ καὶ ἡ Ἀνάστασί  
Του ἐνίκησε καὶ ὅλη τὴν ἀπάνθρωπη κακία τῶν σκληροτράχηλων  
σταυρωτῶν Του, οἱ ὅποιοι παρέμειναν, δυστυχῶς, σταθερὰ

ἀμετανόητοι καὶ ἄπιστοι καὶ μετὰ τὸ ὑπὸ πολλῶν μαρτύρων ἐπιβεβαιωθὲν ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς. Θέλησαν, μάλιστα, κατὰ τὴν παγία τους τακτική, νὰ κλονίσουν καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων τὴν πίστη, δωροδοκοῦντες καὶ σπεύροντες τὸ συκοφαντικὸ σπόρο τῆς ἀμφιβολίας.

Οἱ Φαρισαῖοι, πράγματι, συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων, συμβούλιον λαβόντες, ἀργύρια πολλὰ ἔδωσαν στοὺς στρατιῶτες, οἱ ὅποιοι εἶχαν ὀρισθεῖ νὰ φυλάττουν τὴ θύρα τοῦ μνημείου καὶ τοὺς ζήτησαν νὰ ποῦν ψέμματα· ἡμῶν κοιμωμένων ἐσπλήθη ὁ νεκρός! Τοὺς διαβεβαίωσαν μάλιστα, ὅτι θὰ φροντίσουν νὰ μὴ περιέλθῃ ἡ πληροφορία αὐτὴ στὰ αὐτιά τοῦ Πιλάτου, ἀλλὰ καὶ, ἐὰν ἀκόμη ἀκουσθεῖ καὶ φθάσει στὴν κορυφὴ τῆς ἐξουσίας, τοὺς καθησύχασαν, πείθοντάς τους ὅτι εἶχαν καὶ πάλι τὰ μέσα νὰ παρέμβουν στὸν Πιλάτο, ὥστε νὰ μὴ τοὺς καταλογισθῇ εὐθύνη γιὰ τὴν παράβαση τοῦ καθήκοντος καὶ νὰ μείνουν ἀτιμώρητοι. Καὶ ἐκεῖνοι οἱ φύλακες τί ἔκαμαν; Ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν, μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐαγγελιστῆς Ματθαῖος.

Βλέπεις, λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, πόση δύναμη ἔχει τὸ χρῆμα! Προηγουμένως μὲ τὸ χρῆμα ἀγόρασαν ἀπὸ τὸν Ἰούδα τὸ αἷμα τοῦ Ἰησοῦ. Τώρα, πάλι μὲ τὸ χρῆμα, ἐπιθυμοῦν νὰ ἀναιρέσουν τὸ γεγονὸς τῆς ἀναστάσεως. Βλέπεις, συνεχίζει ὁ ἅγιος χρυσολόγος Πατὴρ, ὅλους διεφθαρμένους; Τὸν Πιλάτο, τοὺς στρατιῶτες, τὸν δῆμο; Ἀλλὰ μὴ θαυμάσης, ἐὰν αὐτοὶ διεφθάρησαν καὶ ἐξηγοράσθησαν. Ἀφοῦ στὴν ψυχὴ τοῦ μαθητοῦ, τοῦ Ἰούδα, εἶχαν τὰ χρήματα τόση γοητεία καὶ δύναμη, πολλῶ μᾶλλον σὲ τούτους.

Ὡστόσο, οἱ ταλαίπωροι αὐτοὶ ἄνθρωποι, μέσα ἀπὸ τὰ ἴδια τους τὰ ἐπιχειρήματα, διεψεύσθησαν καὶ, δίχως νὰ τὸ θέλουν, τὴν ἀνάσταση ἐβεβαίωσαν!

Ρωτᾷ ὁ Ἱερὸς Αὐγουστῖνος τοὺς στρατιῶτες· Ἀφοῦ ἐκοιμᾶσθε, τότε τί εἶδατε; Ἀφοῦ δὲν εἶδατε, τί λογῆς μάρτυρες εἴσθε; Οἱ Φαρισαῖοι προσάγουν μάρτυρες κλοπῆς τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου ἀνθρώπους κοιμωμένους! Ἀλλὰ ποῖοι θὰ εἶχαν τὴν τόλμη καὶ τὴν δύναμη νὰ ἐπιχειρήσουν κάτι τέτοιο, νὰ κλέψουν δηλαδὴ τὸν Ἰησοῦ, ὄντος ἐσφραγισμένου διὰ μεγάλου λίθου τοῦ μνημείου καὶ φυλασσομένου ὑπὸ στρατιωτῶν;

Μήπως οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ; Πῶς θὰ τολμοῦσαν αὐτοὶ οἱ τόσο δειλοὶ νὰ βγοῦν ἔξω ἀπὸ τὸ σπῖτι, ὅπου εἶχαν κρυφθεῖ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων; Καὶ μὲ ποῖο θάρρος θὰ ριψοκινδύνευαν γιὰ ἓνα νεκρό; Προσμένοντας ποία ἀνταπόδοση;

Καὶ στ' ἀλήθεια, ποῦ θὰ ἐστηρίζοντο; Στὴ δεινότητα τοῦ λόγου τους; Ἀλλά ἦταν ἀπ' ὅλους ἀμαθέστεροι. Στὰ πολλά τους πλούτη; Ἀλλά δὲν εἶχαν οὔτε ραβδί οὔτε ὑποδήματα. Μήπως στὴν ἔνδοξη καταγωγή τους; Ἀλλά ἦταν οἱ ἀσημότεροι τοῦ κόσμου. Μήπως στὸ πλῆθος τους; Ἀλλά δὲν ξεπερνοῦσαν τοὺς ἕνδεκα, ποὺ κι αὐτοὶ σκόρπισαν.

Ἄν ὁ κορυφαῖος τους, ὁ Πέτρος, φοβήθηκε τὸν λόγο μιᾶς παιδίσκης θυρωροῦ κι ὅλοι οἱ ἄλλοι, ὅταν εἶδαν τὸν Διδάσκαλό τους δεμένο, τρομοκρατήθηκαν καὶ διαλύθηκαν, πῶς θὰ τοὺς περνοῦσε ἀπ' τὸ νοῦ νὰ τρέξουν στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης καὶ νὰ φυτέψουν πλαστὸ κήρυγμα ἀναστάσεως; Καὶ τί θὰ τὸ ἔκαμαν ἄραγε ἓνα νεκρὸ καὶ ἐσφυρνιασμένο σῶμα;

Οἱ στρατιῶτες, ὥστόσο, ἔστω καὶ μὲ τὴν ψευδῆ μαρτυρία τους, ὁμολογοῦν ὅτι ὁ τάφος τοῦ Χριστοῦ εὐρέθη κενός! Ἄδειος! Οἱ Μυροφόρες καὶ στὴ συνέχεια οἱ Ἀπόστολοι μαρτυροῦν ὅτι εἶδαν πολλές φορές Ἀναστάντα τὸν Κύριο. Καὶ δὲν ἦσαν οἱ μόνοι, ἀφοῦ ὁ ἀναστάς Κύριος καὶ σὲ ἄλλους πολλοὺς παρέστησε τὸν ἑαυτὸ Του ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις!

Ἐσκύλευται, ἀγαπητὰ μου παιδιά, ὁ θάνατος. Τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἀνάστασή Του κηρύσσει ἀδιάκοπα ἡ Ἁγία Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία μας.

Ὅμως δὲν ἔπαυσε ἀπὸ τότε νὰ ὀργιάζη ἡ ἀθεϊστικὴ προπαγάνδα, χρησιμοποιοῦσα μάλιστα τὰ ἴδια δελεαστικὰ μέσα.

Συκοφαντοῦν καὶ διαστρέφουν αὐτὴν τὴν πίστη οἱ παντός εἶδους αἰρετικοί. Τὴν πολεμοῦν μὲ μανία καὶ δι' ὅλων τῶν τρόπων οἱ ἐχθροί. Εἶναι παραπάνω ἀπὸ φανερὸ ὅτι στόχος εἶναι ὁ Χριστός καὶ ἡ Ἁγία Του Ἐκκλησία. Φόβος καὶ τρόμος τους, μήπως οἱ ἄνθρωποι πιστεύσουν καὶ ἀκολουθήσουν τὸ Χριστὸ καὶ συνεχίσουν νὰ ἐμπιστεύωνται τῇ μία, ἁγία, καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ. Ἐπιθυμία τους νὰ ἐξαφανίσουν ἀπὸ τῆ γῆ τὸ μνημόσυνό Του. Χτυποῦν τὴν Ἀνάσταση, γιατί αὐτὴ περίτρανα ἀποδεικνύει τὴν Θεότητα τοῦ Κυρίου, δίνει περιεχόμενο στὸ κήρυγμα, νόημα στὴν πίστη καὶ λόγο ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας. Ὅντως ἐπαληθεύεται τοῦ Θεοδόχου Συμεῶν ἡ προφητεία: *Ἰδοὺ οὗτος κείται εἰς πτώσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν...* Πρὸς κέντρα, ὅμως, λακτίζουν!!!

Ἀγαπητὰ μου παιδιά,

Στὶς μέρες μας, βλέπουμε καθαρώτερα τὴ δύναμη τοῦ χρήματος, ποὺ θεοποιεῖται καὶ λατρεύεται καὶ μπορεῖ νὰ

ὑποδουλώνη λαοὺς καὶ νὰ διαφθείρη κοινωνίες, νὰ ἐξαγοράζη συνειδήσεις, νὰ ἐπιτυχάνη συμφωνίες, νὰ ἐξαθλιώνη ἀνθρώπους, νὰ τοὺς ὀδηγῆ ἀκόμη στὴν ἀπόγνωση καὶ τὸ θάνατο! Τὸ χρῆμα κλείνει καὶ ἀνοίγει καὶ κατευθύνει στόματα, χειραγωγεῖ κονδυλοφόρους, κατασκευάζει πληροφορίες, μὲ σκοπὸ τὴν πλύση τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς σκέψεως τῶν ἀνθρώπων.

Ἐμεῖς, παρὰ ταῦτα, ἄς ἀντισταθοῦμε! Μὴ δώσουμε τὴν καρδιά μας σὲ γήινους θησαυροὺς, τοὺς ὁποίους ἐξανεμίζει ἢ φθορὰ καὶ κλέπτουν οἱ ληστές. Θησαυρὸς γιὰ μᾶς, εἶναι ὁ Χριστός! Νὰ Τὸν ἀγαπήσουμε, ὅπως μᾶς τὸ ζήτησε, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μας καὶ νὰ τηρήσουμε τὶς ἐντολές Του. Ἄς μὴ ἐντραποῦμε τὴν ἐντιμὴ κατὰ Θεὸν πτωχεία!

Προτιμώτερη ἢ ἀνεκτίμητος τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ ἐλευθερία, τῆς ζωόδους εὐωχίας καὶ προσκαίρου εὐτυχίας. Ἄς σταθοῦμε ὄρθιοι, συντασσόμενοι τῷ Χριστῷ!

*Μὴ ταρασσέσθω ἡ καρδιά σας, μηδὲ δειλιάτω, μᾶς ἐνθαρρύνει, ὁ Ἐσταυρωμένος καὶ Ἀναστάς θριαμβευτής.*

*Θαρσεῖτε! Νενίκηκα τὸν κόσμον!*

*Ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε!*

*Αὐτῷ ἢ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.*

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀναστασίμων ἀσπασμῶν ἀγάπης

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθῆ, ἀργὰ καὶ καθαρὰ, τὴ νύκτα τῆς Ἀναστάσεως.