



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1438

Χαλκίδα 30 Αυγούστου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 58^Η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός

Τὸν Ἱερό Κλήρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων

Θέμα: «Ἐναρξη τῶν Νεανικῶν Συντροφιῶν καὶ Κατηχητικῶν Συνάξεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως».

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Ἄφετε τὰ παιδιά καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρὸς με, τῶν γὰρ τοιοῦτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 19,14).

Μὲ αὐτοὺς τοὺς λόγους ὁ Χριστὸς δείχνει τὴν ιδιαίτερη συμπάθειά Του πρὸς τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα διαθέτουν ἄδολη σκέψη καὶ καθαρότητα καρδιάς καὶ ἐκφράζει τὴν ἐπιθυμία Του νὰ τὰ ἔχει κοντὰ Του, παροτρύνοντας τοὺς μεγάλους νὰ μὴν παρεμβάλουν ἐμπόδια, σ' αὐτὴ τὴν προσωπικὴ στοργικὴ σχέση.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, σαρκώνοντας αὐτὴ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἀνοίγει τὴν ἀγκαλιὰ Της καὶ διαρκῶς καλεῖ τοὺς νέους καὶ τὶς νέες σὲ κοινωνία. Ἰδιαίτερος, τώρα, τὸν Σεπτέμβριο, στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ὅποτε ἀρχίζουν ἐντονότερη τὴ λειτουργία τους οἱ Νεανικὲς Συντροφίες καὶ Κατηχητικὲς Συνάξεις τῶν Ἑνοριῶν. Σκοπὸς αὐτῆς τῆς προσπάθειας εἶναι νὰ γνωρίσουν τὰ παιδιά, μέσα ἀπὸ τὴ ζωὴ, τὴ διδασκαλία καὶ τὴν προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Κί αὐτὸ, γιατί ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἓνας ἀνθρώπινος ὀργανισμὸς, ἓνα σωματεῖο, ἀλλ' εἶναι τὸ θεανθρώπινο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

Ζῶντας μέσα στὴν Ἐκκλησία, τὰ παιδιά μαθαίνουν τὴν μυστηριακὴ ζωὴ, τὴ δύναμη τῆς πίστεως καὶ τῆς προσευχῆς, τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου

προσώπου, τὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς, τὴν ὁμορφιὰ τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας, τὴν σπουδαιότητα τῆς φιλαδελφείας καὶ τῆς προσφορᾶς καὶ ὅλα ὅσα συνιστοῦν καὶ παράγουν τὸν ἀληθινὸ πολιτισμὸ. Μοναδικὰ τὰ μηνύματα καὶ πολυτιμότες οἱ ἐμπειρίες αὐτῆς, ἰδιαίτερος ἀναγκαῖες στὶς ἡμέρες μας, ποὺ οἱ περισσότεροὶ ἀπὸ μᾶς φαίνεται ὅτι ἐπικεντρώνουν μὲ ἀπόλυτο τρόπο τὸν ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἐξασφάλιση τῶν υλικῶν ἀγαθῶν καὶ μόνο. Ἡ Ἐκκλησία, χωρὶς νὰ περιφρονεῖ τὶς υλικὲς μας ἀνάγκες, μὲ τὴν προβολὴ τῶν εὐαγγελικῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ, ἐπιμένει, κόντρα στὸ ρεῦμα, νὰ θέτει ἄλλες προτεραιότητες καὶ προσκαλεῖ τὸν κάθε ἄνθρωπο, σ' ἓνα διαφορετικὸ τρόπο ζωῆς: **«Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν»** (Ματθ. 6, 33). Τὸ κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο πλάστηκε ὄχι γιὰ τὴν πρόσκαιρη ἐπίγεια εὐτυχία ποὺ ἐξασφαλίζουν, ὅσο καὶ ἐὰν τὴν ἐξασφαλίζουν, τὰ υλικά ἀγαθὰ, ἀλλὰ γιὰ νὰ ζεῖ αἰώνια.

Τέκνα μου ἀγαπητά,

Σᾶς παρακαλῶ νὰ μὴ διστάσετε νὰ προτρέψετε τὰ παιδιά σας, νὰ ἔλθουν κοντὰ στὸ Χριστό, στὴν Ἐκκλησία Του, στὶς Νεανικὲς – Κατηχητικὲς μας Συντροφιές, ποὺ λειτουργοῦν σέ κάθε Ἑνορία. Ὁ Χριστὸς δὲν πρόκειται ΠΟΤΕ νὰ προδώσει τὰ παιδιά μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ, γιὰ ὅσα ἔχετε κάμει καὶ ὅσα πρόκειται νὰ κάμετε γιὰ τὴν ἐπιτυχία καὶ αὐτῆς τῆς ποιμαντικῆς μας προσπάθειας καὶ εὐχομαι ἢ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι πάντοτε μαζί Σας

Εὐχέτης Σας ἐν ἀγάπῃ πατρικῇ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Σημείωση: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθεῖ ἀργά καὶ καθαρά, πρὶν τὸν Ἁγιασμὸ ἐνάρεως τῶν Κατηχητικῶν, στὸ ἐκκλησιαστικὸν τῆς Κυριακῆς 2 Ὀκτωβρίου 2011.