



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.1388

Χριστούγεννα 2008

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45<sup>η</sup>

### Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

*Πρός*

*Τόν Ιερό Κληρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό*

*Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.*

Τέκνα μου προσφιλέστατα,

Ὁ λειτουργικός χρόνος τῆς Ἐκκλησίας, πού κάμει τά παρελθόντα παρόντα, μέ σωστική γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους προοπτική, μᾶς δίδει τήν δυνατότητα νά ἐορτάσουμε ὡς σημερινό γεγονός τήν ἐκ Παρθένου γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Χριστός κατέρχεται ἀπό τόν Οὐρανό, ψάλλει πανηγυρικά ἡ λατρεύουσα κοινότητα καί ὅσοι τήν ἀποτελοῦμε, καλοῦμαστε νά ὑποδεχθοῦμε Θεοπρεπῶς τόν κατελθόντα καί συνεχῶς κατερχόμενο Σωτήρα, ὁ Ὅποιος ποθεῖ, νά ἀνεβάσει στό ὕψος τοῦ οὐρανοῦ τόν ἐκπεσόντα ἄνθρωπο.

ΑΣύληπτο τό γεγονός ! Γνωστό καί ἀποδεκτό, ὡστόσο, γιά τούς εἰλικρινῶς πιστεύοντες.

Γνωρίζετε, λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς Κορινθίους (Β' Κορ. κεφ. η', στ. 9) τήν εὐεργεσία, τήν ὁποία ὁ Χριστός μᾶς ἐχάρισε· ἐπτώχευσε αὐθόρμητα γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους, μέ σκοπό νά πλουτίσουμε ἐμεῖς, οἱ ὅποιοι δέν ἀξίζαμε μάλιστα τέτοια καί τόση εὐνοία, ἀποδεικνύοντας ἔτσι τήν ἀγάπη Του καί τήν ἀγαθότητά Του.

Πῶς ὁ Θεός ἐπτώχευσε; ἐρωτᾷ ὁ θεόπνευστος ἐρμηνευτής τῶν Ἁγίων Γραφῶν Ἱερός Χρυσόστομος καί ὁ ἴδιος ἀπαντᾷ· μέ τό νά ἀδειάσει τή δόξα του καί νά γίνει ἄνθρωπος, νά ἀναλάβει σάρκα, νά γεννηθεῖ στή φάτνη καί νά πάθει ὅσα ἔπαθε στήν ἐπί γῆς διαδρομή Του, ἀπό τή Βηθλεέμ ἕως τόν τάφο, γιά νά μᾶς δοξάσει καί νά μᾶς πλουτίσει, μέσα ἀπ' αὐτή Του τήν ἐκούσια κένωση.

Πῶς καί μέ τί νά μᾶς πλουτίσει;

Μέ τή γνώση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τόν καθαρισμό τῶν ἁμαρτημάτων, τήν ἐνάρετη ζωή, τήν κατά χάριν θέωση, τήν νίκη κατά τοῦ θανάτου, τήν κληρονομία τῆς αἰωνίου ζωῆς.

Νά, γιατί σήμερα πανηγυρίζουν τά σύμπαντα. Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ' ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν ! Ἡ γῆ ἐγινε οὐρανός, μέ τήν κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἀληθινή καί ὄχι φανταστική πρόσληψή του ἀπό τόν Θεό ἀναμορφώνεται, ἐπανακτᾷ τό ἀρχαῖο κάλλος, ἐπανέρχεται πλούσιος, ἐκεῖ, ἀπ' ὅπου, μέ τήν ἀνυπακοή του, ἔφυγε γυμνός, εἰσάγεται πάλι στόν παράδεισο.

Τέκνα μου ἀγαπητά,

Ὁ Χριστός προσέλαβε καί δέν ἀπέρριψε τόν ἄνθρωπο.

Ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά προσλάβει τό Χριστό, ἄν ἐπιθυμῆ νά εἶναι πλούσιος.

Ἀλήθεια, ποιός δέν θέλει σήμερα νά πλουτίσει; Ἡ ποιός δέν φοβεῖται τήν πτώχευση; Τρέμουμε οἱ περισσότεροί, βλέποντας τή παγκόσμια οικονομική κρίση νά μᾶς ἀγγίζει καί νά μᾶς ἀπειλεῖ.

Ἀκόμη, δείχνουμε νά σκανδαλιζόμαστε, βλέποντας τούς καλοβολεμένους ἰσχυρούς νά πλουτίζουν, ἐνῶ οἱ χαμηλόμισθοι καί πτωχοί ὑποφέρουν. Αὐτό μπορεῖ βέβαια νά εἶναι ἐκδήλωση μιᾶς δικαίας ἀγανακτήσεως, ἴσως ὁμως ἀποκαλύπτει καί ἕνα ἐσωτερικό ἀμαρτωλό πάθος μας· μία ζωηρή φιλαργυρία.

Διαρκῶς ἐπιθυμοῦμε περισσότερα καί πολλοί ἀπό μᾶς, δυστυχῶς, ἀδίστακτα θά ἔκαμαν τά πάντα γιά νά ἀποκτήσουν πολλά ἀγαθά, νά πλουτίσουν. Προτιμοῦν τόν πλοῦτο καί μάλιστα τόν πολύ πλοῦτο, παρά τό καλό ὄνομα, τήν ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπεια.

Καί κρίσιμο τό ἐρώτημα πού ἀπευθύνεται σήμερα σ' ὅλους μας:

Λαχταροῦμε τόν πλοῦτο τῆς Θείας Βασιλείας; Ὀνομάζουμε τό Χριστό θησαυρό καί ὀρθῶς πράττουμε, διότι εἶναι θησαυρός καί μάλιστα ἀνεκτίμητος καί ἀδαπάνητος !

Ἐνδιαφερόμαστε ὁμως νά πλουτίσουμε ἐπενδύοντας τή ζωή μας καί τήν ζωή τῶν παιδιῶν μας σ' Ἐκεῖνον, τόν δι' ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους πτωχεύσαντα καί πλουτίζοντα τούς πάντες;

Ἐνδιαφερόμαστε γιά τή μεγάλη, ἀσύληπτη οὐράνια κληρονομιά ἢ ἡ ἔγνοια μας περιορίζεται μόνον στίς ἐπίγειες, ἀβέβαιες καί ἀγχογόνες μετοχές, στό χῶμα καί τίς ἀναπαυτικές ἐπαύλεις;

Ὅσοι θεωροῦμε ὅτι ἡ ζωή μας δέν εἶναι βοσκηματώδης, ἀσφαλῶς θά ἐπιθυμοῦμε νά θησαυρίζουμε μ' Αὐτό τόν οὐράνιο θησαυρό, ὁ Ὅποιος μάλιστα δέν κινδυνεύει νά χάσει τήν ἀξία Του, νά σαπίσει, νά κλαπεῖ !

Ὅσοι πάλι νομίζουν ὅτι ἡ ζωή τους ἔχει ἡμερομηνία λήξεως καί τέλος της τόν τάφο, νοιάζονται νά πλουτίσουν ἐδῶ. Στή γῆ ! Ὅμως ἡ ἱστορία ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι, οἱ ἐκζητοῦντες τόν Κύριο, ποῦναι ὁ θησαυρός μας, δέν θά στερηθοῦν καί τά ἀπαραίτητα ἐγκόσμια γιά τή ζωή ἀγαθά, ἐνῶ ὅσοι κοντόφθαλμα καί θολωμένα στηρίζουν τήν καρδιά τους καί τήν ἐλπίδα τους στοῦ πλοῦτου τήν ἀδηλόγητα εἶναι πτωχοί, ὄχι μόνο στή ψυχή τους, ἀλλά καί στήν ἐπίγεια βιοτή τους.

Τέκνα μου περιπόθητα,

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἅγιος Προκάτοχός μου πρώην Μητροπολίτης Χαλκίδος κ.κ. Χρυσόστομος καί ἡ ταπεινότης μου, σᾶς εὐχόμαστε νά ὑποδεχθῆτε μέ ἀγάπη τόν πτωχεύσαντα Κύριό μας καί νά πλουτίζετε καθημερινά σέ ἔργα ἀγαθά, ἔργα ἀγάπης καί φιλανθρωπίας. Αὐτό ζητοῦμε νά εὐχεσθε καί σεῖς γιά μᾶς. Καί ἀκόμη, ἄς αγωνισθοῦμε νά γίνουμε πτωχοί, ἀποθέμενοι κακίες καί δολιότητες, ὑποκρίσεις καί φθόνους καί κατακρίσεις. Ἄς πλουτίζουμε στήν ὁμοφροσύνη, τήν συμπάθεια, τήν φιλαδελφία, τήν εὐσπλαχνία.

Εἶθε ἅπαντες νά κληρονομήσουμε τήν πλούσια θεία εὐλογία καί οὐράνια κληρονομιά, τήν ὁποία πρό καταβολῆς κόσμου ἐτοίμασε γιά χάρη μας ὁ νηπιάσας Κύριος.

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

*Ὁ καμυίδης χρυσόστομος*