



Χριστούγεννα 2007

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41<sup>η</sup>

### Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

**Πρός**  
**Τόν Ἱερό Κλήρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό**  
**Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.**

Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,

Χριστός Γεννᾶται καί ἡ γενεθλίους ὕμνους ἄδουσα Ἐκκλησία, μᾶς καλεῖ νά Τόν ἀπαντήσουμε συντονισμένοι δοξολογικά καί μέ ἀνυψωτική τήν τάση τῆς καρδιάς.

Ἡ ἐκ μέρους μας ὑπάντηση τοῦ κλίνατος τούς οὐρανοῦς καί καταβάντος Κυρίου μας, προκειμένου νά ἀνακαλέσῃ ἐμᾶς τούς ἀπωσμένους στή ζωή, πρέπει νά εἶναι ἡ ἀρμόζουσα στό Θεό καί ὄχι κοσμική, ἀφοῦ μεγαλύτερο θαῦμα, ἀπό τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Σωτῆρος μας, δέν εἶδε ποτέ ἄλλοτε ἡ κτίσις.

«Θεός τό τεχθέν, ἡ δέ Μήτηρ Παρθένος. Τί μείζον ἄλλο καινόν εἶδεν ἡ κτίσις;»

Προσεγγίζοντας μέ ταπεινή διάθεση στή φάτην τῆς Θεοφανείας, ἐπάραντες τόν νοῦν εἰς Βηθλεέμ καί ἔχοντας ὁδηγό τόν θεόπνευστο ὕμνωδό, τόν ἀκοῦμε, ἀπευθυνόμενο πρός τήν Παρθένον Παναγία μας, περιγράφοντα τό Μυστήριο:

Ἡ κοιλία Σου Θεοτόκε, τῆς λέγει, ὁμοιάζει μέ θημωνιά πού εὑρίσκεται σ' ἀλώνι καί προσφέρει σ' ὄλους μας τόν στάχυ τόν ἀγεώρητο καί θεῖο, πού μέλλει νά θρέψῃ μέ τήν χάρη Του τό ἀνθρώπινο γένος καί νά τό σώσει ἀπό τόν ψυχοφθόρο λιμό.

Ἀγεώρητος ὁ στάχυς, ἀφοῦ γεννήθηκε χωρίς ἀνθρώπινη σπορά, γι' αὐτό ἀκόμη καί ἡ ἴδια ἡ βλαστήσασα παρθένος Μαρία διερωτᾶται: «πῶς ἐνεσπάρης μοι ἢ πῶς μοι ἐνεφύης ὁ λυτρωτής μου καί Θεός;», Ἀγεώρητος ὁ στάχυς καί συνάμα ἀδαπάνητος σιτοδότης!

Ἴσως γι' αὐτό ἐπέλεξε ὁ Κύριός μας τήν Βηθλεέμ, πού σημαίνει «οἶκος Ἄρτου», ὡς τόπον γεννήσεώς Του.

Πράγματι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐφάνερωσε τόν ἑαυτό Του σάν τόν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάντα Ἄρτο καί διεκήρυξε ὅτι ἀποτελεῖ τήν τροφή ὄλου τοῦ κόσμου.

Προσφέροντας καί κομματιάζοντας τόν Ἄρτο, στό Μυστικό Δείπνο, μᾶς εἶπε ὅτι εἶναι τό Σῶμα Του, πού πρέπει νά φᾶμε, «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον» καί μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι ὅποιος εἶναι μαζί Του δέν θά πεινάσει ποτέ καί ὅποιος κοινωνήσῃ τή σάρκα Του, δέν θά ἀποθάνῃ, ἀλλά θά ἀναστηθεῖ ἀπό τόν ἴδιο, κατά τήν ἐσχάτην ἡμέρα τῆς Δευτέρας Του Παρουσίας.

Τέκνα μου εύλογημένα,  
Αυτός ο ούράνιος Άρτος προσφέρεται καί αυτή την άγια Νύκτα στην άγια Τράπεζα,  
από την έμψυχη Τράπεζα, την Παναγία μας.

Τό πρόσφορο πού φέρνετε για την Λειτουργία, Αυτήν (την Παναγία μας) συμβολίζει  
την «άρτον ζωής χωρήσασα». Καί όπως μέσα απ' τά άγνά σπλάχνα Της προέρχεται ο  
σαρκωμένος Θεός, έτσι καί από τό πρόσφορο έξέρχεται ο Άμνός του Θεού, προσφέρων,  
προσφερόμενος καί διαδιδόμενος για τή σωτηρία όλου του κόσμου.

Η Χάρη Του μέ μυστηριακό, αλλά ουσιαστικό τρόπο, ένώνει όλους μας, πού  
δοκιμάζοντες έαυτούς καί συγχωρούντες άλλήλους, μετέχουμε εκ του ένός Άρτου, μαζί Του καί  
μεταξύ μας, ώστε να αποτελούμε μια θεανθρώπινη εκκλησιαστική, ειρηνική κοινωνία.

Τό υλικό γιορταστικό τραπέζι μας είναι συνέχεια της Θείας Λειτουργίας. Σε καμμιά  
περίπτωση δέν μπορεί να άντι- ή ύπο-καταστήσει την Τράπεζα του Θεού.

Η κοσμική καί νυκτερινή μάλιστα διασκέδαση είναι παντοειδές σκόρπισμα της ουσίας  
καί της παρουσίας μας. Δέν χορταίνει ! Άφήνει μάλιστα μεγαλύτερη αίσθηση πίκρας καί  
πείνας.

Η Τράπεζα του Κυρίου δίνει τον «ήδύν Άρτον», τό γλυκό ψωμί, για τό όποιο όλοι  
πεινάμε. Γι' αυτό άς μετέχουμε πάντοτε σ' Αυτή. Άπέχοντας αποφασιστικά από την τράπεζα  
τών δαιμονίων. Είναι κρίμα να λιμοκτονούμε καί να τρεφόμεστε μέ τά χαρούπια του άθεου καί  
απάνθρωπου ύλισμού, ένω περισσεύει ο Ούράνιος Άρτος !

Ο αγώνας μας για ένα καλύτερο κόσμο πρέπει να ανακεφαλαιώνεται σ' αυτόν ακριβώς  
τόν στόχο. Να λειτουργήσουμε τον κόσμο ! Να κάνουμε τον κόσμο λειτουργημένο, για να  
είναι λειτουργικός !

Ο καθένας μας κοινωνών αγιάζεται, αλλά καί όφείλει να αγωνίζεται πάντοτε, ώστε να  
είναι καθαρός σίτος, απαλλαγμένος από τά άχυρα των παθών καί των άμαρτιών, όπως πρέπει  
σε μέλη του Σώματος του Χριστού. Γι' αυτό καί η Λειτουργία (ως έργον λαού καί προς χάριν  
του λαού) είναι γεμάτη από δυναμισμό !

Όσο κι' άν φανεί σε μερικούς έκστατικό, θά τολμήσω να καταθέσω αυτήν την ίδια  
πρόταση καί για την Παιδεία καί τή μόρφωση των παιδιών μας. Μή λησμονούμε ότι τά πάντα  
μέσα στη Λειτουργία είναι Χάρη, κοινωνία, έλεος, συγχώρεση, ειρήνη, αγάπη, αλήθεια καί  
Χαρά ! Γι' αυτό καί καταθέτω αυτή την πρόταση.

Σας μεταφέρω τις πατρικές έόρτιες εύχές του άγίου Γέροντος καί σεπτού Προκατόχου  
μου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Χρυσοστόμου καί Σας άσπάζομαι πατρικά, διαπύρως  
εύχόμενος, ως ένας έλάχιστος εργάτης του θερισμού καί ταπεινός συνδαιτυμόνας της  
Δεσποτικής Τραπέζης.

## Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

*Γεώργιος Χαλκιδεός*

**Σημείωση:** Η παρούσα να άναγνωσθεί άργά καί καθαρά στο έκκλησίασμα της 25<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου, μετά τό Ιερό Ευαγγέλιο.