



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1125

Χαλκίδα 7 Σεπτεμβρίου 2007

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39^η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΓΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΤΟΜΟΣ

Πρός

Τόν Ίερό Κλήρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων

Θέμα: «Ἐναρξη τῶν Νεανικῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως».

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μᾶς δίδει καί πάλι τήν δυνατότητα τῆς ἐπικοινωνίας, στήν ἔναρξη τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Τή δωρεά αὐτή πάντοτε αισθάνομαι ὡς ἀνάγκη ἐπιτακτική στήν ἄσκηση τῆς διακονίας μου στόν εὐλογημένο χώρο τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν θεωρῶ αἰτία χαρᾶς καί ἀγαλλιᾶσεως.

Ἡ ὑπόθεση γιά τήν ὁποία σᾶς ἀπασχολεῖ σήμερα ὁ Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός Σας Πατέρας εἶναι ἐξαιρετικά σημαντική, ἀφοῦ ἀφορᾶ τά νέα μας παιδιά, στά ὁποῖα ὅλοι ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι στηρίζουμε τήν ἐλπίδα καί τήν προσδοκία μας γιά ἕνα καλύτερο αὐριο.

Αὐτά τά παιδιά, τά δικά σας, ἀλλά καί δικά μας, ἔχουν ἀνάγκη τήν στοργή μας, τήν στήριξή μας, τήν ἀγάπη μας. Ἰδιαιτέρως σήμερα, πού τά πάντα γύρω μας ἀλλάζουν καθημερινά μέ ἱλιγγιώδεις ρυθμούς, ὀφείλουμε νά διδάξουμε στούς νέους ἀνθρώπους τίς ἀθάνατες καί αἰώνιες καί πάντοτε ἐπίκαιρες ἀξίες τῆς Ζωῆς. Ἀπαραίτητο εἶναι τά παιδιά μας νά διδαχθοῦν ἀπό μᾶς τήν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τό ὁποῖο εἶναι πλασμένο «κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ. Αὐτό θά τά ὀδηγήσει στήν αὐτοεκτίμηση καί τόν αὐτοσεβασμό, ὥστε νά μήν ποδοπατοῦν τήν προσωπική τους ἀξιοπρέπεια καί πετοῦν τή ζωή τους ἢ τήν ἐμπιστεύονται στούς κάθε λογῆς ἀπατεῶνες, ψευδοδιδασκάλους καί ἐπικίνδυνους φίλους, πού ἐπιζητοῦν ὅτι πολυτιμότερο ἔχουν, τήν ἴδια τους τήν ὑπόσταση. Ἀλλά, ἐκτός ἀπό τήν αὐτοεκτίμηση, θά προκύψει καί ἡ πρὸς τόν πλησίον ἀγάπη καί ὡς ἐκ τούτου τά παιδιά θά μάθουν ὅτι ὁ «πλησίον», ὁ ξένος, ὁ μετανάστης, ὁ ἀσθενής, ὁ ναρκομανής καί γενικά ὁ ὁποιοσδήποτε ταλαιπωρημένος αὐτῆς τῆς ζωῆς, ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἔχει τήν προσωπική του ἀξία καί γι' αὐτό χρειάζεται τουλάχιστον τόν σεβασμό μας.

Ὑπαρχει ἀνάγκη ἐπιτακτική τά παιδιά μας νά μάθουν νά πασχίζουν γιά τήν διαφύλαξη καί προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τῆς φυσικῆς

δημιουργίας του Θεού, της οποίας εμείς οι μεγαλύτεροι υπήρξαμε –δυστυχώς- κακοί φύλακες και διαχειριστές.

Χρειάζεται, όμως, τα παιδιά μας να μάθουν να είναι υπεύθυνα και να μὴν μεταθέτουν τις ευθύνες στους άλλους, αλλά τὰ ἴδια νὰ ἀγωνίζονται γιὰ δικαιώματα καὶ ἀξίες, ἀφοῦ μάθουν, βεβαίως, νὰ ἐπιτελοῦν καὶ τὰ καθήκοντά τους. Τὰ παιδιά μας, ἔχουν ἀνάγκη πάντοτε νὰ ἀκούουν τὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων γιὰ νὰ γίνουν ὀλοκληρωμένοι ἄνθρωποι μέσα στὸν κόσμο.

Ἡ Ἐκκλησία μας, αὐτὴν τὴν Ἀλήθεια ὁμολογεῖ καὶ κηρύττει στὸν κόσμο. Μία Ἀλήθεια, ἡ ὁποία δὲν εἶναι μία ἰδέα ἀόριστη, ἀλλὰ ἓνα Πρόσωπο, τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, πού ὁ Ἰδιος εἶπε γιὰ τὸν ἑαυτό του: «*Εγὼ εἰμὶ ἡ ὁδὸς, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ*» (Ἰωάν. 14,6). Αὐτὴ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ πού ἀγαπᾶ καὶ σώζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο, ἔχουμε πρῶτιστο χρέος νὰ διδάξουμε στὰ παιδιά μας, ἂν ὁ κόσμος πού ζοῦμε θέλουμε πραγματικὰ νὰ ἀλλάξει. Γιατί ἡ ἀλλαγὴ δὲν ἔρχεται μονομερῶς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ἀπαιτεῖται πρωτίστως ἡ δημιουργικὴ καὶ ἀνακαινιστικὴ πνοὴ τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐνεργοποιεῖται ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐλεύθερα τὴν θελήσει καὶ τὴν ἐκζητήσει.

Αὐτῆς τῆς Ἀληθείας μέτοχοι καλεῖ νὰ γίνουμε ἡ Ἐκκλησία, μέσα ἀπὸ τὴν Κατήχηση τῶν ἀνθρώπων. **Τὸ Κατηχητικὸ ἔργο δὲν εἶναι ἔργο δευτερευόν στή ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ κύριο, πρῶτιστο, οὐσιαστικὸ καὶ ἀπαραίτητο γιὰ τὴν σωστὴ ποιότητα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας,** ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν προσωπικὴ ἐνεργοποίηση τῶν Χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὰ ὁποία ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς ἔλαβε τὴν ἡμέρα τῆς Βαπτίσεώς του.

Παιδιά μου ἀγαπητά,

Σήμερα, μαζί μέ τὴν Θεία Λειτουργία, τελοῦμε καὶ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ γιὰ τὴν ἑναρξὴ τῶν Νεανικῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ὡς Ἐπίσκοπος καὶ Πνευματικὸς σας Πατέρας, σᾶς καλῶ, σᾶς παρακαλῶ καὶ σᾶς προτρέπω νὰ δώσετε τὴν εὐκαιρία αὐτὴ στὰ παιδιά σας, ὥστε νὰ γίνουν φορεῖς τῆς Ἀλήθειας πού ἀλλάζει τὸν κόσμο καὶ φέρνει τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσά μας.

Προτρέψτε τὰ παιδιά σας νὰ συμμετάσχουν στὶς Νεανικὲς Κατηχητικὲς Συνάξεις. Δώστε τους τὴν κατὰ Θεὸν ἀγωγή καὶ τὴν πνευματικὴ οἰκοδομὴ, πού ἔχουν ἀνάγκη. Γνωρίστε τα μέ τὸν Χριστό καὶ τὴν Ἐκκλησία. Μὴν τοὺς στερῆσετε τὴν δυνατότητα τῆς σχέσεως μέ τὸν Ἰδιο τὸν Θεό.

Πιστεύω ὅτι κανεὶς σας δὲν θὰ μοῦ στερῆσει τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἐλπίδα πού θὰ προκύψει ἀπὸ αὐτὴ τὴν σχέση, γι' αὐτὸ ἐκ τῶν προτέρων σᾶς εὐχαριστῶ καὶ σᾶς εὐχομαι πλοῦσια τὴν εὐλογία τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ μας Θεοῦ στή ζωὴ καὶ τὰ ἔργα σας.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἰωάννης Χρυσοστόμος

Σημείωση: Ἡ παρούσα νὰ ἀναγνωσθεῖ ἀργὰ καὶ καθαρά στοὺς ἐκκλησιασμοὺς τῆς Κυριακῆς 30 Σεπτεμβρίου 2007.