



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 71

Χαλκίδα 30 Ιανουαρίου 2007

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37^η

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ**

Πρός

Τούς Πανοσιολογιωτάτους Ίεροκήρυκας,
τούς Αΐδεσιμωτάτους Έφημερίους,
τά Έκκλησιαστικά Συμβούλια τών Ίερών Ναών,
τά Ήγουμενοσυμβούλια τών Ίερών Μονών,
καί τά Διοικητικά Συμβούλια τών Ίερών Προσκυνημάτων,
τής Ίερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ίστιαίας καί Βορ. Σποράδων
Έδρας των.

Άγαπητοί μου Πατέρες,

Όσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχές,

Τίμιοι συνεργάτες μου στόν Άμπελώνα τοῦ Κυρίου,

Διά τοῦ παρόντος, Σᾶς ἀποστέλλω συνημμένως, σέ φωτοστατικό ἀντίγραφο, τήν ὑπ' ἀριθμ. 2850 Σεπτῆ Έγκύκλιο (Αριθμ. Πρωτ. 325/204/19.1.2007) τής Ίερᾶς Συνόδου τής Έκκλησίας τής Έλλάδος, ἡ ὁποία ἀφορᾶ στήν **ἀπαγόρευση τελέσεως Ίερών Μυστηρίων σέ ἰδιωτικά Παρεκκλήσια καί ὑπαιθρίους χώρους** καί παρακαλῶ νά τήν μελετήσετε καλά καί ἀπό ἐδῶ καί στό ἔξης **νά τήν ἐφαρμόσετε πιστά καί δίχως καμία ἀπολύτως ἐξάιρεση.** Σύμφωνα μέ τήν Έγκύκλιο αὐτή, ἀπαγορεύεται πλέον ἡ Τέλεση Μυστηρίων σέ Παρεκκλήσια, εἴτε Ξενοδοχείων, εἴτε Κτημάτων, εἴτε ὁποιοῦδήποτε ἰδιώτου, παρά μόνο στούς Ένοριακούς Ναούς καί κατ' οἰκονομίαν στά Ένοριακά Παρεκκλήσια καί ἐκεῖ **ὀπωσδήποτε ἐντός τοῦ Ίεροῦ Ναοῦ καί ποτέ στό προαύλιο.** Ό,τι συνέβαινε κακῶς ἕως τώρα, δέν θά ἐπαναληφθεῖ.

Έπιπλέον παρακαλῶ θερμά καί γιά τήν ἄμεση, εὐγενική, ἐξηγηματική καί σωστή ἐνημέρωση τών χριστιανῶν μας γιά τό θέμα, ὥστε νά κατανοηθοῦν οἱ ἀποφάσεις τής Ίερᾶς Συνόδου.

Μέ ἀφορμή, ὁμως, αὐτή τήν Συνοδική Έγκύκλιο θά ἤθελα νά Σᾶς παρακαλέσω καί πάλι νά προσέξουμε ὅλοι, ὥστε νά μήν ἐπηρεασθοῦμε ἀπό τό πνεῦμα τής ἐκκοσμικεύσεως, τό ὁποῖο ὑπάρχει κάποια τάση νά εἰσαχθεῖ, προϊόντος τοῦ χρόνου, καί στή Θεία Λατρεία μας καί κυρίως στά Ίερά Μυστήρια τοῦ Γάμου καί τής Βαπτίσεως, στά ὁποία συμμετέχουν πολλοί χριστιανοί μας.

Παρακαλῶ πολύ, ὅταν οἱ χριστιανοὶ ἔρχονται στό Ναό Σας γιά νά ἐκδώσουν τά σχετικά καί ἀπαραίτητα ἔγγραφα, μήν λησμονεῖτε ὅτι δέν ἐκτελεῖτε μία γραφειοκρατική ἐργασία, ἀλλά ὅτι Σεῖς οἱ Ἱερεῖς μου καί κύριοι καί καλοί συνεργάτες μου εἰσθε πνευματικοὶ Πατέρες αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὅποιοι ἀναμένουν νά ἀκούσουν ἕναν καλό, εὐγενικό, κατηχητικό καί πνευματικό λόγο περί τοῦ Μυστηρίου, στό ὅποιο ἐλεύθερα διάλεξαν νά συμμετάσχουν.

Προσπαθήστε νά τούς δώσετε νά καταλάβουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι Κοινότητα καί κοινωνία προσώπων, στή ζωή τῆς ὁποίας ἐνσωματώνονται καί ἀγιάζονται μέ τή συμμετοχή τους στό Ἱερά Μυστήρια, τά ὁποία δέν ἀποτελοῦν ἀπλές μεγαλοπρεπεῖς τελετές ἢ ἀκόμη εἰκόνες ἀπό τά ἦθη καί ἔθιμα τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά «θύρες» τῆς ἀκτίστου Χάριτος τοῦ Θεοῦ στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, γεγονότα σχέσεως καί συναντήσεως τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο.

Γιά τήν Ὁρθόδοξη πίστη μας ὁ μὲν Γάμος εἶναι τό Μυστήριο τῆς ἐνώσεως δύο ἀνθρώπων, ἀνδρός καί γυναικός, κατά τό πρότυπο τῆς ἐνώσεως τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Ἐκκλησία, ἡ δέ Βάπτισμα εἶναι τό Μυστήριο τῆς εἰσόδου ἐνός νέου παιδιοῦ στό ἅγιο σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία, μέ δυνατότητες καί προοπτικές ζωῆς αἰωνίου.

Ἄδικεῖ τό Μυστήριο, ἂν δέν ἀποτελεῖ βλασφημία, ἢ ἀπό μέρους μας «μηχανική» τέλεσή του, ἀλλά καί ἢ συγκαταβαση μας σέ πρακτικές πού τό μεταβάλλουν ἀπό γεγονός Ζωῆς σέ «ῶρα τοῦ παιδιοῦ», ὅπως εἶναι δυστυχῶς ἢ πρόσφατη κακή συνήθεια ρίψεως βεγγαλικῶν στόν προαύλιο χῶρο ἐνίων Ἱερῶν Ναῶν, ἢ ἐκπυρσοκρότηση κανονίων μέ πλαστικές ἢ χάρτινες πολύχρωμες «καρδοῦλες» τῆ στιγμῆ τῆς ἐξόδου τῶν νεονύμφων ἀπό τόν Ἱερό Ναό, ὁ ἀπαράδεκτα πληθωρικός καί μᾶλλον ματαιόδοξος πολλές φορές στολισμός τοῦ Ναοῦ ἢ καί αὐτῆς τῆς Κολυμβήθρας τοῦ Βαπτίσματος μέ ἄνθη καί ἄλλα ἄσχετα ἀντικείμενα, ὁ «στολισμός» τῶν προπυλαίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέ μπαλόνια καί γιρλάντες, ἢ τοποθέτηση παιγνιδιῶν στή λαμπάδα τοῦ νεοφωτίστου, ἢ ἐνδυσή του μέ ἐγχρωμα ἐνδύματα καί ὄχι μέ λευκά, ὅπως πρέπει, ἢ ἀντικατάσταση τῶν μαρτυρικῶν τῆς Βαπτίσεως μέ ἄλλα, - ἄσχετα μέ τό Ἱερό Μυστήριο- ἀναμνηστικά ἀντικείμενα καί ἄλλα πολλά. Ὅλα τά παραπάνω, τά ὁποία δημιουργοῦν ἀνεπίτρεπτο ἀστεῖσμό τῶν Μυστηρίων καί ἀγγίζουν τά ὅρια τῆς ἀσεβείας, νά ἐνημερώσετε τούς χριστιανούς Σας ὅτι συνιστοῦν ἁμαρτία καί **δέν ἐπιτρέπονται καί πρέπει ὅπωςδήποτε νά ἐκλείψουν.**

Μέ πατρικές συμβουλές συστήσατε, κατ' ἰδίαν, καί στούς φωτογράφους νά ἀποφεύγουν περιττές καί πολλές κινήσεις, ἀλλά καί κάποιες παρεμβάσεις πού μερικοὶ ἐξ' αὐτῶν, εὐτυχῶς ὀλίγοι, πραγματοποιοῦν (ὀμιλοῦντες ἢ νεύοντες π.χ. στούς νεονύμφους νά προσέχουν τό φωτογραφικό φακό καί ὄχι μιά φορά, ἀλλά πάλιν καί πολλάκις καί ὄχι τό τελούμενο γι' αὐτούς Μυστήριο). Σημαντικό εἶναι νά συνιστοῦμε καί νά παρακαλοῦμε μέ εὐγένεια, γιά τήν τήρηση τῆς ἱεροπρεποῦς σιωπῆς καί οὐσιαστικῆς συμμετοχῆς καί συμπροσευχῆς ἐκ μέρους τῶν πιστῶν μας.

Ἀκόμη, Σᾶς ὑπενθυμίζω καί παλαιότερη σύστασή μου περί τῆς τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου σέ Ἱερές Μονές, ἢ ἀκόμη Μετόχια καί Παρεκκλήσια καί Ἐξωκκλήσια Ἱερῶν Μονῶν, ἢ ὁποία **αὐστηρῶς ἀπαγορεύεται**, πρωτίστως ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες. Ὅπως φυσικά ἀπαγορεύεται καί ἡ τέλεση Βαπτίσεων καί Γάμων σέ ἄλλη Ἐνορία, δίχως τήν προβλεπομένη κανονική εὐλογία καί ἄδεια τοῦ οἰκείου Ἐφημερίου.

Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καί Πατέρες,

Ἄν προσπαθήσουμε, μέ τή Χάρη καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὅλα τά παραπάνω, καί μέ εὐκρίνεια καί ἀπλότητα, ἀγάπη καί κατανόηση, ταπείνωση καί πάντως ὄχι μέ ὕφος ὑπεροπτικό καί ἐπιθετικό τά ἐξηγήσουμε στούς χριστιανούς μας, τότε -ἂν φυσικά καί ἐκεῖνοι ἔχουν καί οἱ περισσότεροι ἔχουν τήν καλή διάθεση- θά καταλάβουν ὅτι ὅλα τά παραπάνω ἀποτελοῦν ἐναγώνιες καί ὠφέλιμες γιά ὅλους μας προτροπές καί ἀποφάσεις καί ὄχι ἐτσιθελικές - ἐγωϊστικές ἀπαγορεύσεις καί μάλιστα μέ κίνητρα οἰκονομικά, ὅπως ἰσχυρίζονται κάποιοι.

Ἐμπιστευόμενος στήν ἀγάπη Σας ὅλα τά παραπάνω καί ἔχοντας τήν βεβαιότητα τῆς πλήρους ἐφαρμογῆς των, ἀσπάζομαι πάντας Ὑμᾶς ἐν φιλήματι ἀγίῳ καί διατελῶ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἰω. Χαζιδεὺς-Χρυσόστομος