



Χαλκίδα 5 Σεπτεμβρίου 2006

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34<sup>η</sup>

### Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΓΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός

Τούς Εύλαβεστάτους Κληρικούς  
καί τούς Εύσεβεστάτους Κατηχητές  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων

**Θέμα:** «Ἐναρξη μαθημάτων Κατηχητικῶν Σχολείων».

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀγαπητά μου Τέκνα, τίμιοι συνεργάτες μου  
στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου,

Ἡ Πρόνοια τοῦ Παναγάρχου Θεοῦ μας, ἔφερε καί πάλι τήν εὐλογημένη  
χρονική στιγμή τῆς ἐνάρξεως τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἐκκλησίας μας,  
τά ὅποια παρέχουν στούς νέους μας τήν κατά Θεόν ἀγωγή καί τήν πνευματική  
οἰκοδομή, βοηθώντας τους νά ἀποκτήσουν «νοῦν Χριστοῦ» καί ἔτσι νά  
πορευθοῦν στή ζωή τους μέσα στόν κόσμο.

Τό ἔργο τῆς Κατηχήσεως εἶναι ἔργο Θεανθρώπινο, ἀφοῦ τό νά  
οἰκοδομεῖς πνευματικά τούς νέους ἀνθρώπους καί νά τούς ὀδηγεῖς στή βίωση  
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἀπαιτεῖ τή συνέργεια τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀπό τή  
μιά καί τῆς ἀνύστακτης φροντίδας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἄλλη.

Ἀπευθύνομαι, λοιπόν, σέ σᾶς, τούς διακονοῦντες στήν Κατήχηση τῆς  
Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἀποστέλλοντάς σας τούς διορισμούς σας, σᾶς  
προτρέπω καί σᾶς παρακαλῶ νά καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια καί νά  
συνεργασθῆτε ἀρμονικά μεταξύ σας πρός τό σκοπό τῆς σωστῆς λειτουργίας  
τῶν Κατηχητικῶν μας.

Παρακαλῶ πολύ, οἱ Ἐφημέριοι νά ἐξασφαλίζετε τίς καλές συνθήκες  
λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν. Ἡ κάλυψη τῶν μικροεξόδων καί τῶν μετακινή-  
σεων τῶν Κατηχητῶν, ἡ καθαριότητα καί ἡ ζεστασιά τῆς Ἐκκλησίας ἢ τῆς  
αἵθουσας τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, ἕνας καλός λόγος, μερικά δωράκια καί  
εὐλογίες, κάποια ἐκδρομή, ἡ χρήση ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ, εἶναι ἀπαραίτητα, ὥστε  
τά παιδιά πάντοτε νά αἰσθάνονται τήν Ἐκκλησία καί τούς ἀνθρώπους τῆς σάν  
μέλη τῆς οἰκογενείας τους.

Κυρίως ὅμως, Ἱερεῖς καί Κατηχητές, μέ ὑπευθυνότητα καί ἀγάπη πολλή  
πρός τό Θεό καί τά παιδιά μας, ἄς προσπαθήσουμε νά εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τά  
ζωντανά παραδείγματα τοῦ Εὐαγγελικοῦ Λόγου πού καλούμαστε νά τούς κη-  
ρύξουμε, ὁ Ὅποιος εἶναι καί ὁ πρῶτος καί βασικός σκοπός τῆς Κατήχησης.

Θά πρέπει, ἀκόμη, νά μὴν ἀπουσιάζετε ἀπό τό Κατηχητικό σας καί νά  
μελετᾶτε καί νά προετοιμάζετε καλά τά θέματα πού θά διδάξετε. Ἐπίσης, νά

μήν περιορίζεσθε στή μία ώρα του μαθήματος, αλλά νά προσπαθήσετε νά συνδέσετε τά παιδιά μέ τή λειτουργική, αλλά καί τήν έν γένει ζωή τής Εκκλησίας μας.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις, σᾶς παρακαλῶ νά προσπαθήσετε μέ ὅλες σας τίς δυνάμεις ὥστε σέ ὅλες τίς Ἐνορίες μας νά λειτουργήσουν κανονικά τά Κατηχητικά Σχολεῖα, ὄλων τῶν βαθμίδων (Δημοτικοῦ - Γυμνασίου - Λυκείου).

Ἀναμένω, ἐπίσης, νά μοῦ ἀποστείλετε ἐγκαίρως τό πρόγραμμα μαθημάτων, ὥστε νά ἐπισκεφθῶ κι ἐφέτος κάποια ἀπό τά Κατηχητικά καί νά ἔχω μία ἐπικοινωνία μέ τά παιδιά.

Ἀκόμη, σᾶς ἐνημερῶνω ὅτι, σύμφωνα μέ τήν ὑπ' ἀριθμ. 2840 Σεπτῆ Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὠρίσθηκε ὡς ἡμέρα ἐναρξης τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, ἡ **Κυριακή 1 Ὀκτωβρίου 2006**.

Ἐκείνη τήν ἡμέρα, παρακαλῶ πολύ, μετά τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας καί πρὶν τή διανομή του Ἀντιδώρου νά τελέσετε Ἁγιασμό Ἐνάρξεως τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, παρουσία τοῦ Ἐκκλησιασματοῦ σας, ἀνακοινώνοντας καί τό πρόγραμμα λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν στοὺς Ἐνορίτες σας.

Τά Βοηθήματα πού φέτος θά χρησιμοποιηθοῦν θά εἶναι τά ἑξῆς:

- **Κατωτέρου:** «Ο ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
- **Μέσου:** «ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ»
- **Ἀνωτέρου:** «ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΟΣ»

Ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο μας «ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ» (Ἀβάντων 32 – Χαλκίδα – τηλ. 22210.79217) παρακαλῶ νά προμηθευθῆτε ἀμέσως τό Κατηχητικό ὑλικό.

Ὅπως ἤδη γνωρίζετε, γιά τά θέματα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, θά μπορεῖτε νά συννεοίσητε καί νά συνεργάζεσθε μέ τόν Ὑπεύθυνο Πανοσιολογιάτο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωάννη Καραμούζη – Ἱεροκήρυκα, ὁ ὁποῖος πρόθυμα θά σᾶς συνδράμει σέ κάθε σας ἀνάγκη.

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Τέκνα μου ἀγαπητά,

Πιστεύω ὅτι ὅλοι κατανοοῦμε τή σημασία τῆς Κατήχησης στή ζωή τῶν Χριστιανῶν καί τήν εὐθύνη πού φέρουμε πρὸς τοὺς νέους μας, ἰδιαίτως μάλιστα τά τελευταῖα χρόνια πού ἐπιχειρεῖται ἕνας ἐκκλησιαστικός ἀποχρωματισμός τῆς κοινωνίας μας καί τῆς παρεχόμενης παιδείας μας.

Εὐχομαι κανεῖς σας νά μὴ μοῦ στερῆσει τή χαρά καί τήν ἐλπίδα πού θά προκύψει ἀπό τήν πιστή ἐφαρμογή τῶν ἀνωτέρω καί εὐχομαι πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ στή διακονία σας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

*Ἰω. Καραμούζη*

**Κοινοποίηση:** 1. Παν. Αρχιμ. Ἰωάννη Καραμούζη, Ἱεροκήρυκα - Ἐνταῦθα.  
2. Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως - Ἐνταῦθα.