

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2005

**ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26<sup>η</sup>**

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ,  
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ  
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

**Πρός  
Τόν Ἱερό Κλήρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως**

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»!

Πόσο ωραία καί γλυκειά εἶναι τούτη ἡ νύκτα τῆς Ἀναστάσεως !

Τό φῶς τῆς διεσκόρπισε ὅλα τά σκότη καί σήμανε τήν ἔναρξη τῆς ὀγδόης καί ἀτελεύτητης ἡμέρας τῆς αἰωνιότητος.

Γί' αὐτό ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ σήμερα λουσμένοι στό ἅγιο φῶς, πού ἐπήγασε ἐκ τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, σκιρτοῦν ἀπό χαρά καί ἀγαλλιοῦν μέ εὐφροσύνη αἰώνιο.

Ὁ θάνατος νικήθηκε κατά κράτος!

Ὁ Ἄδης σκυλεύθηκε !

Οἱ ἀπ' αἰῶνος νεκροί καί δέσμοί του ἐλευθερώθηκαν !

Δοξάζουμε καί προσκυνοῦμε τήν πάντων τῶν καλῶν τούτων αἰτία, τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ εὐγνωμοσύνη δέ ἀναφωνοῦμε: Σύ ζωή ὑπάρχεις ἡμῶν καί ἀνάστασις, ἐλέησον ἡμᾶς.

Οἱ ἄνθρωποι Τόν κατεδίκασαν σέ θάνατο σταυρικό, ὀδυνηρό καί ἐπονείδιστο.

Ἐκεῖνος μᾶς ἀνταπέδωσε ζωή χωρίς λῦπες καί στεναγμούς, χωρίς τέλος.

Τό σκολιό γένος Του, αστόργως Τόν απέρριψε.

Τό ἀδίστακτο σῶμα τῶν Ἀρχιερέων, μέ τήν πρόθυμη συμβολή τοῦ ἔσμου τῶν Γραμματέων καί Φαρισαίων, τόν ἐφθόνησε καί ἀμείλικτα τόν ἐπολέμησε.

Οἱ Ἄρχοντες συνήχθησαν ἐναντίον Του, ἄλλοι μέ ὀλοφάνερο τό μῖσος καί ἄλλοι μέ παγερή ἀδιαφορία καί ἀνεύθυνη οὐδετερότητα.

Ὁ Ἰούδας, ὁ ποτέ μαθητής, προδότης !

Πολλοί ἐκ τῶν μαθητῶν δειλοί λιποτάκτες καί ἀρνητές !

Ὁ λαός μαινόμενος καί αἰμοδιψῶν !

Καί ὁ Κύριος ἐκούσιο θῦμα, πρόβατο ἐπί σφαγὴν, εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, πάντων ἀνθρώπων, κάθε εἶδους ἀνθρώπων...

Ὡστόσο, δίπλα στό Σταυρό Του πιστοί, ἀμετακίνητοι καί ἀφοσιωμένοι ἴστανται ἡ Παναγία μητέρα Του, ὁ ἀγαπημένος μαθητής ὁ Ἰωάννης καί τινες ἄλλοι.

Γιά ἄλλη μιὰ φορά ἐκπληρώθηκε τοῦ Συμεῶν ἡ Προφητεία.

Σημεῖο ἀντιλεγόμενο ὁ Χριστός.

Κί ὅμως, αὐτή τήν ὥρα τῆς πλήρους ἐγκαταλείψεως καί ἐξουθενώσεως, τοῦ θορύβου καί τῆς ἀπερίγραπτης ἀγριότητος, ἕνα μεγάλο μυστήριο τελεσιουργεῖται.

Ἀνασταίνεται ἡ Ἐκκλησία – τό Σῶμα Τοῦ Χριστοῦ - ἀπό τήν λογχευθεῖσα πλευρά Του.

Προβάλλει ὀλόλαμπρη, ἀγία καί ἄμωμος, χωρίς σπῖλο καί ρυτίδα.

Προβάλλει ὡς Ζωή, τήν ὁποία ὑπεσχέθη καί πού εἶναι ἱκανή νά ἀναπλάσει τήν φθαρεῖσα ἀπό τήν ἁμαρτία φύση τῶν ἀνθρώπων καί νά νικήσει τό θάνατο.

Προσφέρεται ἡ Ἐκκλησία, ὁ Χριστός δηλαδή, ὥστε ἐνωμένοι μ' αὐτό τό ἅγιο Σῶμα Του ν' ἀναστηθοῦμε καί νά ζήσουμε.

Δυστυχῶς ὅμως καί πάλι οἱ ἄνθρωποι στεκόμαστε ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας ὄχι ὅπως θά ἔπρεπε· μέ τό δέος καί τό σεβασμό καί τήν ἐγκάρδια ἀγάπη πού πρέπει νά χουν τά παιδιά στή μάνα τους τήν πνευματική.

Ἀνίκανοι ν' ἀγαπήσουμε, ἀπρόθυμοι στό νά σταυρώσουμε τόν ἑαυτό μας καί τό θέλημά μας, Τήν κακοποιοῦμε καί Τήν σταυρώνουμε.

Καί οἱ ἐντός Αὐτῆς καί οἱ ἐκτός, συχνά νομίζουμε ὅτι μᾶς ἀνήκει γιά νά Τήν χρησιμοποιοῦμε κατά τίς ἐπιθυμίες μας, νά Τήν περιπαίζουμε καί νά Τήν ἀδικοῦμε....., ἐνῶ στήν πραγματικότητα ἐμεῖς Τῆς ἀνήκουμε.....

Ματώνουμε καθημερινῶς τό χιτῶνα Της, ἐνῶ ἐκείνη ἀνεξίκακη καί φιλόανθρωπη, ὅπως ὁ Κύριός Της, προσφέρεται σιωπηλά καί στοργικά, βαδίζει ταπεινά, ἀνακαινίζει τά πάντα.....

Ἀγαπητοί μου Πατέρες, ἀδελφοί καί τέκνα,

Τούτη τήν ἅγια ὥρα τῆς χαρᾶς, σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς προτρέπω νά μείνετε ἐντός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Νυμφῶνος τοῦ Χριστοῦ, μπολιασμένοι στό ἅγιο καί Ζωοποιό Σῶμα Του, τρεφόμενοι ἀπό τό Λόγο Του, τά ἅγια Μυστήριά Του, τό θέλημά Του, τόν τρόπο τῆς Ζωῆς Του.....

Λαμπάδες ἀναμμένες νά εἶστε καί νά εἶμαστε ἐμπρός Του...

Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως τότε δέν θά εἶναι παροδική παυσίλυπη αἴσθηση, ἀλλά παντοτεινή ἐμπειρία.

Ὁ Σεβασμιώτατος προκάτοχός μου Μητροπολίτης πρώην Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος καί ἡ ταπεινότης μου, Σᾶς ἀσπαζόμαστε πατρικά καί σᾶς εὐχόμαστε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας νά λάμπετε σ' ὅλη σας τή ζωή ὡς φωστῆρες μέ τή χαρά καί τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

† Ὁ χαλκίδος χρυσόστομος

**Σημείωση:** Η παρούσα νά αναγνωσθῆ ἀργά καί καθαρά τή νύκτα τῆς Ἀναστάσεως.