



Χριστούγεννα 2003

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21^η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός
Τόν Ἱερό Κληρο καί τόν εὐσεβή λαό
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά,
Γιορτάζουμε κι' ἐφέτος τά Χριστούγεννα, ἐνῶ ἡ σκιά τοῦ τρόμου ἀπλώνεται καί ἡ ἀγωνία τοῦ θανάτου καλύπτει ὄλο σχεδόν τόν πλανήτη μας καί κάνει τό βίο μας ἀβίωτο.

Μέσα σέ τόσες διαιρέσεις κι' ἐχθρότητες, αἱματοχυσίες, καταχρήσεις καί βιαιότητες ἀκούεται, ἐν τούτοις, καί πάλι ὁ ἀγγελικός ὕμνος: «*Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία*». Στίς καρδιές τῶν πιστῶν, αὐτός ὁ θεσπέσιος δοξολογικός ὕμνος συνιστᾷ ἐμπειρία, ἐκφράζει εὐχαριστία καί τονώνει τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα.

Σ' ἄλλους φαντάζει σάν οὐτοπία, ἀφοῦ συχνά πυκνά ὁ ἦχος του καλύπτεται ἀπό τούς αἰφνιδιαστικούς συναγερμούς τῶν ποικίλων κινδύνων.

Ἐνα γιατί, ὠστόσο, βασανίζει τίς ψυχές τῶν καλοπροαιρέτων καί ἕνα γιατί κρέμεται στά χεῖλη ἀκόμη κι' ἐκείνων πού μέ περισσὴ ὑποκρισία καί σκληρότητα καί ἀναλγησία, προγραμματίζουν τή δική τους τή ζωή καί σχεδιάζουν νά ἐλέγχουν τή ζωή τῶν ἄλλων. Γιατί «*ὀδὸν εἰρήνης οὐκ ἐγνώμεν*»;

Ὁ Θεός τῆς εἰρήνης, ὁ πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί πάσης παρακλήσεως χορηγός, ἀπέστειλε τόν Υἱό του στόν κόσμο, «*εἰρήνην παρεχόμενον*».

Τή δική μου εἰρήνη σᾶς δίδω, μᾶς διαβεβαίωσε ὁ ἴδιος καί ὄχι τήν ἐπίπλαση τοῦ κόσμου.

Τότε πού ἐντοπίζεται τό πρόβλημα;

Στόν ἄνθρωπο φυσικά καί ὄχι στό Θεό. Ἐκεῖνος διαρκῶς μᾶς προσλαμβάνει, προσφέρεται, γκρεμίζει τό μεσότοιχο τῆς ἐχθρας, ἐνώνει τά διεστῶτα, μᾶς ἀποκαθιστᾷ στό

ἀρχαῖο κάλλος, συμφιλιώνοντάς μας μαζί Του, μέ τόν ἑαυτό μας καί μέ ὀλόκληρη τή δημιουργία.

Ἐμεῖς ὁμως, μένουμε ἀσυγκίνητοι στήν προσφορά Του.

Δέν τόν παραλαμβάνουμε, ἐνῶ ἔρχεται πρός ἐμάς.

Δέν ὀδηγοῦμεθα στό Φῶς, ἀφοῦ ἀρνούμεθα τή Θεογνωσία. Παραμένουμε θεληματικά στό σκοτάδι καί ἀφήνουμε τά ἀγκάθια τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῶν παραπτωμάτων μας νά πνίξουν τήν καρδιά μας. Ὁ ἐγωϊσμός μας, πού στήν οὐσία του εἶναι ἀθεΐα, δυναμιτίζει καί ἀποδιώχνει τήν εἰρήνη. Βέβαια πολλές φορές χρησιμοποιοῦμε κατά βούληση τό Θεό. Στό ὄνομά Του προφητεύουμε, κάνουμε σχεδιασμούς, ἀκόμη Τόν θέλουμε καί Τόν διακηρύσσουμε σύμμαχο σέ φοβερούς πολέμους καί ἀδικίες.

Δέν εἶναι ὁμως τό ἴδιο νά παραλαμβάνω ἀγαπητικά τό Θεό, μέ τό νά χρησιμοποιῶ αὐθαίρετα καί ὑβριστικά τό ὄνομά Του. Αὐτή ἡ ἀθεόφοβη ἐπιλογή, ἡ ἀσύνητη καί ἀμαρτωλή, κυοφορεῖ τό θάνατο, γεννᾷ καταστροφή.

Τό νόημα τῶν Χριστουγέννων εἶναι ὅτι, ὁ Χριστός εἶναι ἡ εἰρήνη κι' αὐτή ἡ εἰρήνη ἔρχεται ὡς δῶρο ἄνωθεν !

Συνεπῶς, ἂν δέν ἐνωθῶ μέ τό Χριστό – τόν Ἄρχοντα τῆς εἰρήνης – δέν πρόκειται νά γνωρίσω καί νά ἔχω αὐτό τό οὐράνιο δῶρο Του.

Ἡ εἰρήνη θά εἶναι πάντοτε ἕνα ὀλόλευκο περιστέρι, ἀλλά ἄπιαστο. Θά ζωγραφίζεται στούς πίνακές μας, θά γράφεται σάν σύνθημα καί σάν ἀπαίτηση στούς τοίχους μας. Θά ἀπουσιάζει ὁμως ἀπό τή ζωή μας.

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά,

Ἡ νύχτα τῆς ἀμαρτίας τοῦ κόσμου νικιέται ἀπό τήν ἅγια ἐτούτη νύχτα.

Αὐτή τήν ἅγια νύχτα, πού φέρνει στόν κόσμο μιά ἀνατολή μοναδική καί μιά ἡμέρα ὀλόφωτη καί ἄδυτη, σᾶς εὐχομαι νά ὑποδεχθῆτε στήν καρδιά Σας τόν εἰρηνοποιό Κύριό μας, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἐνανθρώπισή Του, ἔρχεται νά νικήσει τήν ἀπανθρωπιά μας καί νά ἔχετε στήν ζωή Σας τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ.

Αὐτή τήν εὐχή ἀπευθύνει ἐγκαρδίως πρός ὄλους μας καί ὁ ἅγιος προκάτοχός μου Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος.

Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν νά κατοικεῖ στίς καρδιές ὄλων μας.

Σᾶς ἀσπάζομαι ὄλους ἐν φιλήματι ἀγίῳ καί διατελῶ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἰω. Χαζιμίδης-Χρυσόστομος

Σημείωση: Ἡ παρούσα νά ἀναγνωσθῆ ἀργά καί καθαρά στό ἐκκλησίασμα τῆς 25^{ης}
Δεκεμβρίου, μετά τό Ἱερό Εὐαγγέλιο.