



† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ  
ХРУСТОСОМОС

K.A. 34100

A. π. 766

ХРИСТОУГЕННА 2002

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10η ημέρα στον πλανήσιμο ουρανό

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

X P Y C O C T O M O C

Ποές

Τόν Ἱερό Κλῆρο καὶ τόν Εύσεβη Λαό τῆς Ἰ. Μπρωπόλεως

Αγαπητά μου πνευματικά τέκνα,

“Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου” καὶ οἱ γλυκόλαλες καμπάνες μᾶς καλοῦν νά προσεγγίσουμε μέ πίστη καὶ ἀπλότητα τό μεγάλο καὶ ἀνερμήνευτο γιά τή λογική μας θαῦμα, τῆς ἀληθοῦς, ἐκ Πνεύματος Ἅγιου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου, σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ πρό τῶν αἰώνων ἐκ πατρός γεννηθέντος.

΄Η ιστορία του κόσμου γράφεται στήν ταπεινή Βηθλεέμ.

Ἐκεῖ ἡ Παρθένος τεκοῦσα βρέφος, ἐπαυσε ἀμέσως τὴν δίψα τοῦ Ἀδάμ καὶ τοῦ Λαυῆ.

Ἐκεῖ ἦλθε ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν, γιά νά ἀνακαλέση τόν ἐξόριστον Ἀδάμ καὶ τούς ἐξ Ἀδάμ καὶ πάλι στόν Παράδεισο.

“Τήν Ἐδέμ Βηθλεέμ ἦνοιξε” βροντοφωνάζει ὁ ιερός ύμνωδός καί μᾶς καλεῖ “δεῦτε ἴδωμεν” καί “δεῦτε λάβωμεν” τά του Παραδείσου ἔγδον του Σπηλαίου.

Βηθλεέμ θά πή "οἶκος Ἀρτου" καί μέσα στό Σπήλαιο εῖναι "ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς", ὁ Χριστός, ὅπως ὁ Ἰδιος ἀπεκάλυψε καί περιέγραψε τὸν ἔαυτό Του.

Αύτός ήλθε ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔσωσε τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τῆ δουλεία τοῦ ἔχθροῦ, νέμοντας τήν ἀπόρρητη χάρη, ἐκεῖ, ὅπου ὑπερβολικά ἀνθοῦσε ἡ ἁμαρτία.

Ο λαός ο άμαυρωμένος εἶδε, ἐπί τέλους, τό φῶς τῆς ἄνω φρυκτωρίας καὶ προσκυνεῖ καὶ δοξάζει τόν "τίκτομενον ώς νήπιον", Σωτῆρα καὶ εὔεργέτη Του.

Τέκνα μου εὐλογημένα,

Προσκυνοῦμε κι' ἐμεῖς σήμερα τή γέννα τοῦ Κυρίου μας, μέ δοξολογική διάθεση καὶ ὁμολογοῦμε ὅτι, μέ τη σάρκωσή Του, ἐθεούργησε τήν χοϊκή μας ὑπόσταση.

Ἐάν ὅντως ἀποδεχόμαστε τήν ἀνεκτίμητη προσφορά Του, ὀφείλουμε νά κοινωνοῦμε κι' ἐμεῖς Ἐκεῖνον καὶ νά μένουμε μαζί Του.

Ἡ Ἑκκλησία μας εἶναι ἡ νέα Βηθλεέμ, παρέχουσα, μέ τό Θεῖο Λόγο καὶ τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τό Χριστό, "τήν τροφήν τοῦ παντός κόσμου". Οἶκος Ἀρτου ἡ Ἑκκλησία! Οὐρανίου καὶ Ζωοποιοῦ! "Οὐρανός πολύφωτος ἡ Ἑκκλησία ἀνεδείχθη ἀπαντας φωταγωγοῦσα τούς πιστούς..."

Ἐάν πράγματι παραδεχόμαστε ὅτι ὁ Νηπιάσας Χριστός εἶναι ἡ καταλλαγή μας, ἡ ζωή μας, ὁ Παράδεισός μας, τότε δέν μποροῦμε παρά νά ἀνήκουμε στήν Ἑκκλησία, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καὶ νά ζοῦμε Ἑκκλησιαστικά, τρεφόμενοι μέ τό Σῶμα Του καὶ τό Αἷμα Του καὶ προσφερόμενοι καθημερινά μέ τήν δική Του ἀγάπη στούς συνανθρώπους μας. Ἀλλοιῶς ὁ οἰοσδήποτε ἔορτασμός μας θά εἶναι μονομερής, κοσμικός καὶ συνεπῶς ἀνώφελος.

Ως ἐπίσκοπος καὶ πνευματικός σας πατέρας, εὔχομαι νά ἔορτάσετε θεοπρεπῶς τά γενέθλια τοῦ Κυρίου μας, ἔχοντάς Τον ἐνοικο στήν καρδιά σας, μέ τόν Πατέρα Του καὶ τό "Ἄγιο Πνεῦμα, καὶ κομίζοντάς σας καὶ τήν ἀγάπη καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ ἀγίου προκατόχου μου Μητροπολίτου πρώην Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, σᾶς ἀσπάζομαι

Μέ πολλή πατρική στοργή

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο χαλκίδος χρυσόστομος

Ο χαλκίδος χρυσόστομος



Σημείωση: Νά ἀναγνωσθῇ τήν 25ην Δεκεμβρίου μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ ιεροῦ

Εὐαγγελίου.