



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 2115

Χαλκίδα, 19 Νοεμβρίου 2019

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 109^η
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Πρός
Τόν Ἱερό Κληῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ἰστιάιας καί Βορείων Σποράδων.

Θέμα: «Περί τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Ἑράνου Ἀγάπης 2019».

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἔρχονται καί πάλι οἱ ἅγιες καί δεσποτικές ἑορτές τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τονίζουμε ὅτι οἱ ἡμέρες αὐτές εἶναι ἡμέρες ἀγάπης καί φιθλανθρωπίας. Πρῶτον μὲν, διότι ὁ Κύριός μας ἐπτώχευσε καί ἔγινε ἄνθρωπος «δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καί διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν»· δεύτερον δέ, διότι κι' ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ Τὸν ἀγαποῦμε ὡς Σωτῆρα καί Εὐεργέτη μας καί νὰ ἀγαποῦμε, κατὰ τὴν δικὴ Του παραγγελία, ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας, ἰδίως δὲ τοὺς ἀδύναμους.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, διδάσκει καί ζεῖ καί προσφέρει τὴν ἀγάπη, ἀφοῦ «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστὶ»¹ καί μὲ σπλάχνα στοργικὰ ἀγιάζει τὰ παιδιά Της, φροντίζοντας νὰ

¹ Α΄ Ἰω. 4,8.

καλύψει τις πνευματικές και τις υλικές τους ανάγκες. Όλο της τὸ ἔργο εἶναι φιλανθρωπικὸ εἴτε πρόκειται γιὰ πνευματικές ἢ υλικές δόσεις ἀγάπης.

Καὶ ἡ Τοπικὴ μας Ἐκκλησία στοιχημένη στὴ Θεία Κεφαλή της, προσφέρει καὶ προσφέρεται σὲ ὅσους ἐλεύθερα τὴν ἐμπιστεύονται σὲ ὅλους τοὺς παραπάνω τομεῖς.

Μὲ χαρὰ σᾶς ἀναγγέλω ὅτι, τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὸν περυσινὸ Νοέμβριο μέχρι καὶ τὸ τέλος τοῦ ἐφετινοῦ Ὀκτωβρίου, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας δαπάνησε τὸ ποσὸν τῶν δύο ἑκατομμυρίων, ἑβδομηταδύο χιλιάδων, διακοσίων ὀγδοντα-τεσσάρων εὐρώ καὶ εἰκοσιτεσσάρων λεπτῶν, σὲ ἔργα ἀγάπης καὶ ἀρωγῆς πρὸς τοὺς ἀναξιοπαθοῦντες συνανθρώπους μας.

Τὸ ποσὸν αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ σᾶς τοὺς εὐσεβεῖς καὶ ὀρθοδόξους χριστιανούς καὶ γι' αὐτὸ σᾶς εὐχαριστῶ καὶ εὐχομαι ὁ ἐλεήμων Θεὸς νὰ ἀμείψει πλουσίως τὴν εὐαισθησία σας καὶ τὴν προσφορὰ σας.

Αὐτὰ σας τὰ αἰσθήματα καὶ αὐτὴ μου ἡ ἐμπειρία, ἀπὸ τὴν μέχρι σήμερα ἀνταπόκρισή σας, μοῦ δίνει τὸ θάρρος νὰ ἀπευθυνθῶ καὶ πάλι σὲ σᾶς, ἐν ὄψει τῶν ἀγίων ἑορτῶν καὶ νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ ἐνισχύσετε μὲ ὅλη σας τὴν καρδιά καὶ ὅλη σας τὴν δύναμη τὸν **Ἔρανο τῆς Ἀγάπης**, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὴν κύρια πηγὴ ἐσόδων τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου μας, τὸ ὁποῖο καλύπτει καθημερινὰ πολλές ἀνάγκες ἀπόρων καὶ ἐνδεῶν συνανθρώπων μας.

Ὁ Ἔρανος θὰ διεξαχθεῖ ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 8 ἕως καὶ τὸ **Σάββατο 14 Δεκεμβρίου** καὶ συνεργεῖα ἐθελοντῶν συνεργατῶν μας θὰ περάσουν σὲ κάθε σπίτι καὶ θὰ χτυπήσουν τὴν πόρτα τῆς καρδιάς σας. Τὸ χέρι ποῦ θὰ ἀπλωθεῖ μπροστὰ σας καὶ θὰ ζητιανέψει γιὰ ὅσους εὐρίσκονται σὲ δύσκολη οἰκονομικὴ κατάσταση καὶ ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν σοβαρὰ προβλήματα, σᾶς παρακαλῶ καὶ, ὡς πνευματικὸς σας πατέρας, σᾶς συνιστῶ μὴν τὸ περιφρονήσετε. Εἶναι τὸ χέρι τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ταυτίζει τὸ πρόσωπό Του μὲ τὰ πρόσωπα τῶν πονεμένων καὶ ἀναξιοπαθούντων.

Δώστε μὲ ζεστή καρδιά καὶ χωρὶς γογγυσμὸ, ὄχι μόνον ψίχουλα ἀγάπης, δηλαδή κάτι ἀπ' αὐτὸ ποὺ πιθανὸν σᾶς περισσεύει, ἀλλὰ καὶ ἀπ' αὐτὰ ἀκόμη ποὺ ἔχετε γιὰ τὸν ἑαυτὸ σας. Αὐτὸ θὰ πεῖ ἀγάπη καὶ αὐτὴ ἡ προσφορά, ἡ ὁποία ἐνδεχομένως καὶ νὰ μᾶς πονᾶ, «πιάνει τόπο».

Μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ φανεῖτε γενναιόδωροι καὶ πάλι, σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων καὶ σᾶς εὐχομαι νὰ ἐορτάσετε μὲ πραγματικὴ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη τὶς ἅγιες ἐορτὲς μαζί μὲ τοὺς δικοὺς σας.

Ἡ χάρις καὶ τὸ ἔλεος τοῦ ἁγίου Θεοῦ νὰ εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Μὲ πατρικὴ στοργὴ καὶ ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Σημείωση: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθεῖ ἀργὰ καὶ καθαρὰ στὸ ἐκκλησιασμα τῶν Κυριακῶν 1 καὶ 8 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., πρὸ τῆς Ἀπολύσεως.

Ἐσωτερικὴ Διανομή:

Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.