



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.
763

Έν Χαλκίδι τῆ 20ῆ Ἀπριλίου 2018

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 103

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Πρός
Τόν Ἱερό Κλήρο,
τις Μοναστικές Ἀδελφότητες καί
τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΞΕΙ ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ (ΤΣΑΛΙΚΗ)»

Ἀγαπητοί μου πατέρες, ἀδελφοί καί συλλειτουργοί,
ἀγαπητὰ μου τέκνα· Μοναχοί καί Μοναχές καί
Χριστιανοί μου εὐλογημένοι,

ΧΡΙΣΤΟΣ ἈΝΕΣΤΗ!

Μετὰ πολλῆς συγκινήσεως καί ἀφάτου χαρᾶς, σᾶς ἀναγγέλλομε ὅτι, σὺν Θεῷ, τὸ **Σαββατοκύριακο τῶν Ἁγίων Πάντων, 2 καὶ 3 τοῦ μηνός Ἰουνίου ἐ.ξ.**, καὶ στήν καθ' ἡμᾶς Ἱερά Μονή Ὁσίου Δαυΐδ τοῦ Γέροντος, θὰ πραγματοποιηθοῦν ἐορταστικές ἐκδηλώσεις, ἀφορῶσες στήν ἐπίσημη καὶ ἐπ' Ἐκκλησίαις ἀναγγελία τοῦ ἰδιαίτερος χαρμοσύνου καὶ τιμητικοῦ, γιά τήν Τοπικήν μας Ἐκκλησία, γεγονότος, τῆς συναριθμήσεως, μεταξύ τῶν Ἁγίων τῆς

Μίας, Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἰακώβου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐπωνομαζομένου καὶ «μὲ συγχωρεῖτε».

Τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, μέ αἴτημα δικό μας καὶ εἰσήγηση τῆς Ἱεραῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόν κατέταξε στή χορεία τῶν Ἁγίων, ἀφοῦ ὅλοι ὅσοι γνώρισαν τόν γέροντα Ἰάκωβο τόν θεωροῦσαν Ἅγιο καὶ ἔτι ζῶντα ζητοῦσαν τήν πρεσβεία καὶ τήν μεσιτεία του στό Θρόνο τοῦ Θεοῦ.

Γνωστός σέ ὅλους ἐμᾶς, πού ἀποτελοῦμε τὸ πλήρωμα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, καὶ ὄχι μόνον, ὁ Ὁσιος Ἰάκωβος ἐβίωσε καὶ ἀσκήθηκε θεαρέστως ἐπὶ σαράντα (40) ὀλόκληρα χρόνια στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Δαυῖδ. Ἀνήκει στήν Μοναχική καὶ Ἱερατική μας οἰκογένεια καὶ, δίχως ὑπερβολή, διὰ τοῦ φιλοθέου καὶ φιλανθρώπου ἐκκλησιαστικοῦ του ἠθους, ἀνεδείχθη ἀστήρ νεοφανῆς, λάμπων στό πνευματικὸ στερέωμα καὶ σκορπίζοντας παντοῦ τὸ ἄκτιστο φῶς τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Ὁ σεμνός στὸν βίο, ἱεροπρεπῆς στὸν τρόπο, εὐγενικός στήν συναναστροφή, πλούσιος στήν ἀγάπη καὶ τὴν ἐλεημοσύνη, φλογερός στὸν θεῖο ἔρωτα, ἀκούραστος στήν ἄσκηση καὶ γλυκὺς στήν διδαχὴ νέος Ὁσιος, πού παραμένει γιὰ ἐμᾶς ὁ στοργικός «παππούλης μας Ἰάκωβος», ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ἁγιασμός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἐφικτός, μέ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἢ ὁποία παρέχεται ἀφειδῶς στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, σὲ κάθε ἐποχῇ.

Αὐτός ὁ Ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας, ὁ ὁποῖος μαζί καὶ μέ πολλοὺς ἄλλους τοπικούς Ἁγίους ἀγιάζει τὸν τόπο μας, εἶναι τὸ ἀληθινὸ πρότυπό μας γιὰ μιὰ ζωὴ μέ νόημα, περιεχόμενο, ποιότητα καὶ αἰώνια διάρκεια καὶ φωτεινὸ παράδειγμα πρὸς μίμηση. Εἶχαμε Ἁγίους, ἔχουμε Ἁγίους καὶ θὰ ἔχουμε Ἁγίους, μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέγει ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ἄφησε τὰ λείψανα τῶν ἁγίων, ἔτσι ὥστε, ὅταν ὁ βαρὺς ὄγκος τῶν προβλημάτων καὶ τὸ πλῆθος τῶν βιοτικῶν φροντίδων σκοτίσουν τὴ σκέψη μας, ἐξαιτίας τῆς μέριμνας γιὰ πολλὰ πράγματα -καὶ ὑπάρχουν ἄπειρα τέτοια- ἀφοῦ ἀφήσουμε τὸ σπίτι μας, νὰ βγοῦμε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη καὶ ἀφοῦ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τοὺς θε-

ρύβους, νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὸν τάφο κάποιου μάρτυρα ἢ τὸν ἱερὸ τόπο ὅπου ὑπάρχουν τὰ ἱερὰ λείψανά του, νὰ ἀπολαύσουμε τὴν αὖρα ἐκείνη τὴν πνευματικὴ, νὰ λησμονήσουμε τὶς πολλές ἀσχολίες, νὰ χαροῦμε τὴν ἡσυχία, νὰ ἐπικοινωνήσουμε μὲ τοὺς ἁγίους, νὰ παρακαλέσουμε γιὰ τὴ σωτηρία μας τὸν Θεό, πὺ τοὺς κάλεσε στοὺς πνευματικούς ἀγῶνες, νὰ ἀναπέμψουμε πολλές θερμὲς προσευχές, καὶ ἀνανεωμένοι καὶ χαρούμενοι νὰ ξαναγυρίσουμε στὰ σπίτια μας.

Ἄς δοξάσωμε καὶ ἄς εὐχαριστήσωμε ὅλοι μας τὸν Πανάγαθο Θεό, γι' αὐτὴ τὴν μεγάλη Του δωρεὰ καὶ ἄς Τὸν παρακαλέσωμε, μὲ θερμότητα ψυχῆς καὶ καρδίας, νὰ μᾶς ἀξιῶσῃ νὰ Τὸν ἀγαπήσωμε μὲ ὅλο μας τὸ εἶναι, ὅπως ὁ π. Ἰάκωβος καὶ, μιμούμενοι τὸν ἅγιο, νὰ ἐφαρμόσωμε τὸ φιλάνθρωπο Εὐαγγέλιό Του στὴν καθημερινότητά μας. Μὴ λησμονήσουμε δὲ ποτέ ὅτι κληθήκαμε κί' ἐμεῖς νὰ γίνουμε ἅγιοι!

Γιὰ τοῦτο, σᾶς προσκαλῶ στὶς ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες θὰ λάβουν χώρα, μὲ τὴν τιμητικὴ παρουσία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ μᾶς προσκομίσῃ, ὡς δῶρο οὐράνιο, τὴν Πράξη τῆς Πατριαρχικῆς Ἀγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, διὰ τῆς ὁποίας ἐπισφραγίσθηκε ἡ συνείδηση τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, περὶ τῆς ἀγιότητος τοῦ Γέροντος Ἰακώβου.

Μὲ τὴν παρουσία τους θὰ μᾶς τιμήσουν ἀκόμη, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κύριος Ἱερώνυμος, Μητροπολίτες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἐξωτερικό, Καθηγούμενοι καὶ ἐκπρόσωποι Ἱερῶν Μονῶν, ἄρχοντες τοῦ Τόπου καὶ τῆς Περιφερείας καὶ ἀσφαλῶς ἐσεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀποτελεῖτε τοὺς ἐκλεκτοὺς μας συνεργᾶτες καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Παναγιώτατος, παρόντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, θὰ τελέσει τὸ ἔσπερας τῆς 2ας Ἰουνίου, στὸ Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαυῖδ, τὸν Πανηγυρικό Ἐσπερινό γιὰ τὴν Ἀγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, καὶ τὴ Θεία Λειτουργία τὴν Κυριακὴ 3ῃ Ἰουνίου, ἀναπέμποντας εὐχαριστίες στὸν Ἅγιο Τριαδικό Θεό γιὰ τὴν δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου.

Τέτοια γεγονότα σπανίζουν στὴν ἐποχὴ μας. Γι' αὐτὸ καὶ καλούμαστε νὰ τὰ ζήσουμε μὲ προσευχὴ καὶ μὲ τὴν ἀνάλογη πνευμα-

τική προετοιμασία. Σᾶς παρακαλῶ θερμά, νά βρεθοῦμε ὅλοι στήν ὑποδοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας, στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ, στίς 2 Ἰουνίου τό ἀπόγευμα, ὅποτε θά γίνει καί ὁ Ἑσπερινός μέ τήν ἐπίσημη ἀναγγελία τῆς ἀγιοκατατάξεως, καθῶς καί τήν ἐπόμενη ἡμέρα στή Θεία Λειτουργία.

Στούς Ἱερούς Ναούς σας θά δεῖτε ἀναρτημένο ὀλόκληρο τό πρόγραμμα, προκειμένου νά ἐνημερωθεῖτε σχετικά μέ τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στήν ἐπαρχία μας.

Ταῦτα ἀναγγέλλοντες δοξάζομε τόν ὄντως εὐεργετήσαντα ἡμᾶς Κύριο καί μέ ἀγάπη προσμένοντες, διατελοῦμε·

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (πρός τούς Ἐφημερίους): 1) Ἡ παρούσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθεῖ εὐκρινῶς στό ἐκκλησίασμα ὅλες τίς Κυριακές τοῦ Μαΐου, ἤτοι 6, 13, 20 καί 27.

2) Οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Διάκονοι θά συμμετάσχουν σέ Ἱερατική Σύναξη τήν 7η Μαΐου ἐ.ξ., ὥρα 9:00 π.μ., στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Χαλκίδος, ὅπου θά δοθοῦν ὁδηγίες πού ἀφοροῦν τήν ἄρτια διοργάνωση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, στίς ὁποῖες καί θά συμμετάσχουν.

3) Οἱ Ἐνορίες, μέ τήν εὐθύνη καί τήν βοήθεια τῶν ὑπηρετούντων σέ αὐτές Κληρικῶν, θά διοργανώσουν προσκύνημα στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ, ὥστε μέ πούλμαν νά μετακινηθοῦν οἱ Χριστιανοί μας, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά εἶναι παρόντες στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις καί δέν διαθέτουν ἴδιον μεταφορικό μέσον.

Ἐσωτερική Διανομή:

- Ἀρχιεῖον· 1. Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.
2. Φ. Ὁσίου Ἰακώβου.