



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.

1712

Χαλκίδα 20 Νοεμβρίου 2017

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 100^Η

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ**

Πρὸς

τὸν Ἱερό Κλῆρο

καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων

Θέμα: «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 2017».

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Κάθε χρόνο, λίγες ἡμέρες πρὶν τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, ἡ Τοπικὴ μας Ἐκκλησία, συντονισμένη καὶ μετὶ τις ὑπόλοιπες ἅγιες τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίες, διεξάγει τὸν γνωστὸ σὲ ὅλους ἔρανο τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ κύρια πηγὴ ἐσόδων τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου μας.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι, μετὶ τὴν δική σας φιλότιμη προσπάθεια καὶ συνδρομὴ, ἐπιτελεῖται ἓνα σημαντικό ἔργο γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν ἀναξιοπαθόντων συνανθρώπων μας, τὸ ὁποῖο ἀποβλέπει στὴν δόξα τοῦ Ὄνόματος τοῦ Θεοῦ, τοῦ μόνου ἀγαθοῦ καὶ εὐήκοου!

Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο ἐκφράζεται ὁ Θεὸς πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ γι' αὐτὸ δικαίως ἀποκαλεῖται φιλόανθρωπος καὶ ἐλεήμων!

Ἡ ἀγάπη καὶ μάλιστα ἡ εἰλικρινὴς καὶ ἔμπρακτος, κατὰ τὴν διαβεβαίωση τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου μας, εἶναι τὸ γνώρισμα τοῦ ἀληθινὰ πιστοῦ ἀνθρώπου. «Θὰ εἴσθε δικοί μου μαθητές, ἐὰν ἔχετε ἀγάπη μεταξύ σας» (Ἰωάν. 13, 35). Καὶ φυσικὰ ἡ συμβολὴ ὄλων μας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐνδεῶν, εἶναι ἓνας τρόπος νὰ δείξουμε τὴν ἀγάπη μας. Ἡ ἐλεημοσύνη μας εἶναι καὶ ἡ ἀπαραίτητη καὶ βασικὴ προϋπόθεση γιὰ νὰ ἐλεηθοῦμε ἀπὸ τὸν Θεό.

Γι' αὐτό, λοιπόν, σᾶς προτρέπω καὶ σᾶς παρακαλῶ, νὰ ἐνισχύσετε καὶ ἐφέτος, πρόθυμα καὶ γενναιόδωρα, τὸν ἔρανο τῆς ἀγάπης. Μὴν κλείσετε τὴν θύρα τοῦ σπιτιοῦ σας στοὺς ἀξιέπαινους ἐθελοντὲς καὶ τὶς ἐθελόντριες, πὺ θὰ σᾶς ἐπισκεφθοῦν ἐκ μέρους μας καὶ θὰ ζητήσουν τὴν οἰκονομικὴ σας προσφορά. Δεχθῆτε τοὺς μὲ σεβασμὸ καὶ ἀγάπη! Κοπιάζουν καὶ ζητιανεύουν, ὄντας καὶ οἱ ἴδιοι πτωχοί, ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἄλλους! Δῶστε μὲ ἀπλοχεριά, δίχως δισταγμὸ καὶ τσιγκουνιά!

Θυμηθεῖτε ὅτι γιὰ ἔργα ἀγάπης ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας διέθεσε, ἀπὸ πέρυσι τὸν Νοέμβριο μέχρι καὶ τὸν φετεινὸ Ὀκτώβριο, **δύο ἑκατομμύρια, ὀγδόντα τέσσερις χιλιάδες ἑξιακόσια σαράντα δύο εὐρῶ καὶ εἴκοσι τέσσερα λεπτά!** Μόνο τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως διέθεσε τετρακόσιες περὶπου χιλιάδες εὐρῶ, γιὰ ἐνίσχυση ἀσθενῶν, φοιτητῶν καὶ σπουδαστῶν, ἰδρυμάτων καὶ ἀπόρων γενικῶς.

Δῶστε ὅ,τι μορεῖτε καὶ ἀκόμη παραπάνω! Πλουτίζετε εἰς Θεόν! Καὶ ἀσφαλῶς ἡ διαχείρησή μας γίνεται, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἄψογα.

Ἐπ' εὐκαιρία, σᾶς θυμίζω ἀκόμη καὶ τὴν τράπεζα τροφίμων καὶ ἐνδυμάτων, καθὼς καὶ τὸ κοινωνικὸ ἰατρεῖο καὶ φαρμακεῖο, πὺ καὶ αὐτὰ θέλουν βοήθεια! Οἱ ἀνάγκες καθημερινὰ αὐξάνονται καὶ κάθε μέρα πρέπει ὁ καθένας μας νὰ φροντίζει νὰ δίνει ἓνα πιάτο φαγητὸ, ἓνα ροῦχο ἢ ἓνα φάρμακο στὸ Χριστό, προσφέροντάς το στοὺς πτωχοὺς

ἀδελφούς Του. Ἐκεῖνος, ὁ Κύριός μας, δὲν ντράπηκε νὰ τοὺς ὀνομάσει ἀδελφούς Του· ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ ντρεπόμαστε, ὅταν ἀδιαφοροῦμε καὶ τοὺς ἀγνοοῦμε ἢ τοὺς προσπερνοῦμε μὲ σκληροκαρδία;

Ὁ περυσινὸς ἔρανος τῆς ἀγάπης συγκέντρωσε τὸ ποσὸν τῶν ἑκατὸν τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εἴκοσι ἕνα εὐρώ. Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου.

Φέτος ὁ ἔρανος θὰ γίνεῖ ἀπὸ τὶς 10 ἕως καὶ τὶς 16 Δεκεμβρίου καὶ προσεύχομαι, ἐλπίζω καὶ σᾶς ζητῶ νὰ φθάσουμε τὶς 150.000! Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ φιλότιμο ὄλων μας δὲν εἶναι ἀδύνατον!

Καλὴ Ἐπιτυχία, Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη, εὐχὲς καὶ εὐχαριστίες ἐγκάρδιες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρὸς τοὺς Ἐφημερίους): Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νὰ ἀναγνωσθεῖ, σὲ ρυθμὸ ἀργὸ καὶ ἀπαγγελία καθαρὴ, στὸ ἐκκλησίασμα τῶν Κυριακῶν 3 καὶ 10 Δεκεμβρίου ἔ.ξ.

Ἐσωτερικὴ Διανομὴ:

1. Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.
2. Φ. Ἐράνου Ἀγάπης.