



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.
1473

Έν Χαλκίδι τῇ 22α Σεπτεμβρίου 2018

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 104Η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Πρός
Τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

ΘΕΜΑ: «Περί τῆς Λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν».

Χριστιανοί μου εὐλογημένοι καί τέκνα μου ἀγαπητά,

Μέ ιδιαίτερη χαρά ἐπικοινωνῶ σήμερα μαζί σας, γιά νά σᾶς ἐκφράσω τήν ἀγωνία μου γιά ἕνα ζήτημα πολύ σημαντικό, τό ὁποῖον ἀφορᾷ στήν παρουσία τῶν νέων μας στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀκούσαμε ὅλοι στό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Θείας Λειτουργίας¹, τόν Χριστό νά ἐνεργεῖ τό θαῦμα τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως ἑνός νέου ἀνθρώπου, στή μικρή πόλη τῆς Ναϊν. Εἶδαμε τό Χριστό νά πλησιάζει τό νεκρό νέο καί

¹ Λουκ. 11, 7-16

ἐκεῖ πού οἱ ἐλπίδες εἶχαν χαθεῖ, Ἐκεῖνος, μέ τό ζωογόνο ἄγγιγμά Του, τοῦ χάρισε ξανά τήν ζωή, ξυπνῶντάς τον ἀπό τόν ὕπνο τοῦ θανάτου.

Ἀπό τότε μέχρι σήμερα, ὁ ἀγῶνας, ἡ ἀγωνία, ἀλλά καί ἡ ἐσταυρωμένη ἀγαπητική διάθεση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά συνεχίζει τό ἔργο τοῦ Λυτρωτοῦ μας Χριστοῦ καί νά παρέχει τό ζωοδόχο ἄγγιγμά Του σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους, ἰδιαίτέρως ὅμως στούς νέους, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦνται ἀπό πολλούς κινδύνους, ἱκανούς νά ἐπιφέρουν τόν «πνευματικό θάνατο». Ἕνα θάνατο, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἔλθει, ἔχει ἀσύγκριτα φοβερότερες συνέπειες ἀπό τόν σωματικό θάνατο, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος παραδίνεται μέ τήν θέλησή του στόν ἀντίδικό μας διάβολο, αἰχμαλωτίζεται ἀπό δυνάμεις ξένες πρὸς τήν φύση του καί μοιάζει ἀδύναμος νά ἀντιδράσει.

Ἀκόμα κι αὐτές τίς τραγικές στιγμές, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία ἔχει τή δύναμη νά «ἀναστήσει» τόν πεσμένο στήν ἁμαρτία ἄνθρωπο, ἐπαναλαμβάνοντας τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, στό νεανίσκο τῆς Ναῖν: «Νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι». Σήκω ἐπάνω, παιδί μου! Εὐπνα ἀπό τό λήθαργο, στόν ὁποῖο σέ ἔχει ρίξει ὁ διάβολος καί οἱ δυνάμεις του κι ἔλα στήν Ἐκκλησία, νά γνωρίσεις τόν Χριστό καί τήν ἀληθινή Ζωή!

Αὐτούς τούς λόγους, τούς ἀπευθύνει ἡ Ἐκκλησία σέ κάθε νέο, ἀλλά καί σέ κάθε μεγάλο, σέ κάθε γονέα, ζητῶντάς του νά ἔχει ἐλπίδα ἴδια μ' ἐκείνη τῆς χήρας μητέρας τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ὁποία πίστεψε στό Χριστό καί Τόν παρακάλεσε ν' ἀγγίξει τό υἱό της γιά ν' ἀναστηθεῖ.

Στήν ἐλπίδα ἐκείνης τῆς γυναίκα, σᾶς καλῶ ὅλους σας νά συντονισθεῖτε καί νά πιστέψετε καί νά ἐμπιστευθεῖτε τήν ζωή καί τήν πνευματική προκοπή καί πρόοδο τῶν παιδιῶν σας στήν Ἐκκλησία, ἡ Ὅποια ἔχει τήν δύναμη καί τήν δυνατότητα

-τό ξέρετε- νά τά βοηθήσει, προκειμένου νά αναπτυχθοῦν σωστά, νά ἀποκτήσουν «νοῦν Χριστοῦ» καί νά γίνουν ἀληθινά «τέκνα Θεοῦ», ἀλλά καί χρήσιμοι ἄνθρωποι μέσα στήν κοινωνία.

Αὐτή τήν ἐλπίδα ἀγωνιζόμαστε νά πραγματώσουμε μέσα ἀπό τήν **Κατήχηση**, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τοῦ Βαπτίσματος καί συνέχεια τῆς Λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας καί προσφέρεται στούς νέους ἀνθρώπους, στίς **Ἐνοριακές Κατηχητικές Συνάξεις**, ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν γνωρίσει τό Χριστό καί ἔχουν διαπαιδαγωγηθεῖ ἀναρίθμητοι νέοι, πού ζοῦν ἐκκλησιαστικά καί ὡς πολίτες τῆς Οὐράνιας Βασιλείας.

Σᾶς παρακαλῶ θερμά, νά προτρέψετε τά παιδιά σας νά συμμετάσχουν στά Κατηχητικά τῆς Ἐκκλησίας μας, τά ὁποία ἀρχίζουν σήμερα καί λειτουργοῦν σέ ὅλες τίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί νά εἰσθε βέβαιοι ὅτι ἡ προτροπή σας αὐτή θ' ἀποτελέσει τήν καλύτερη προσφορά στά παιδιά σας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρός τοὺς Ἐφημερίους): Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθεῖ εὐκρινῶς, στό ἐκκλησίασμα τῆς Κυριακῆς 7^{ης} Ὀκτωβρίου 2018.

Ἐσωτερικὴ Διανομή:

- Ἀρχεῖον· 1. Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.
2. Φ. Νεότητος