



Χαλκίδα, Χριστούγεννα 2023

**Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 142η
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ,
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ**

Πρὸς

τὸν Ιερὸν Κλῆρο, τὶς Μοναστικὲς Ἀδελφότητες καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸν
τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας καὶ Βορείων
Σποράδων.

Τέκνα μου ἀγαπητά,

Μὲ χαρὰ καὶ συγκίνηση ἐπικοινωνῶ σήμερα μαζί σας καὶ σᾶς
προσκαλῶ νὰ ἔορτάσουμε, μὲ τρόπο θεάρεστο, τὸ μοναδικὸ καὶ
ἀληθινὰ καινούργιο στὴν ἀνθρώπινῃ ἴστορίᾳ γεγονός, τὴν σάρκωση
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ!

Ἐξαπέστειλε, πράγματι, ὁ Θεὸς τὸν μονογενῆ Του Υἱὸν στὸν
κόσμο, ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, γενόμενο ἐκ γυναικός,
προκειμένου νὰ μᾶς ἐξαγοράσει ἀπὸ τὴν δουλεία καὶ νὰ μᾶς χαρίσει
τὴν θεία υίοθεσία! (Γαλ. 4, 4-5)

Ἡλθε καὶ διαρκῶς ἔρχεται πρὸς ἐμᾶς καὶ γεννᾶται ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ μᾶς προσκαλεῖ νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴν
ἀμέτρητη ἀγάπη Του, προσλαμβάνοντάς Τον.

Δυστυχῶς, ὅπως γράφει στὸ Εὐαγγέλιο του ὁ Εὐαγγελιστὴς
Ιωάννης, οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων δὲν Τὸν προσέλαβαν,
ἀλλὰ τὸν ἀφῆσαν μὲ περιφρόνηση καὶ ἀδιαφορία στὰ ἀζήτητα
(Ιωάν. 1, 10-11). Αἰσθάνθηκαν, μὲ περισσή ἀφροσύνη καὶ ἔωσφορικό

έγωισμό, πώς δὲν τὸν χρειάζονται. Ἀλλοι πάλι σκανδαλίσθηκαν ἀπὸ τὴν κένωση καὶ τὴν ἔως ἐσχάτων ταπείνωσή Του καὶ, μὲ διαβολικοῦ τύπου ἔπαρση, Τὸν ἀπέρριψαν! Ο τρόπος Του, τὸ νὰ ἔλθει, δηλαδή, ὁ παντοδύναμος Θεός(!) ὡς ἄνθρωπος καὶ νὰ καλέσει, ὡς ὅμοιος τὸν ὅμοιον, τοὺς ἥταν ἀκατανόητος! Ἡθελαν νὰ φυθμίσουν καὶ τὸν τρόπον τῆς Θεότητος, ἀγνοώντας καὶ παρερμηνεύοντας τὶς ἀγιες Γραφὲς καὶ τὰ κηρύγματα καὶ τὶς προορήσεις τῶν Προφητῶν! Τοὺς ἀπογοήτευσε ὁ ἐν Σπηλαίᾳ γεννηθείς καὶ ἐν φάτνῃ ἀνακλιθείς καὶ ματαίωσε τὰ συμφεροντολογικά τους ἐπίγεια ὄνειρα, νὰ ἐπικρατήσουν στὸν κόσμο, μὲ τὴν συνδρομὴν ἐνδὸς ἄλλου δυνατοῦ καὶ φοβεροῦ Θεοῦ τῆς φαντασίας τους! Γι' αὐτὸν ἐδίωξαν ἔως θανάτου καὶ τὸν ἐσταύρωσαν!

Ἀκόμη, δὲν Τὸν ἀκολούθησαν καὶ ὅσοι ἐπέλεξαν τὸ σκοτάδι, ἀντὶ τοῦ Φωτός! Υπόδουλοι στὸν σατανᾶ καὶ στὰ ἔργα του τὰ σκοτεινά, προτίμησαν τὰ ἐπίγεια καὶ ὅχι τὰ οὐρανια, τὰ προσωρινὰ καὶ φθαρτὰ καὶ ὅχι τὰ ἀφθαρτα καὶ αἰώνια!

Εὐτυχῶς, βέβαια, ὑπῆρξαν, ὅπως ὑπάρχουν καὶ πάντα Θὰ ὑπάρχουν, πολλοὶ ἄνθρωποι, οἱ ὅποιοι Τὸν ἐπίστευσαν καὶ μὲ ἐμπιστοσύνη Τὸν ἀκολούθησαν. Οἱ ἀπλοί στὴν καρδιὰ καὶ ταπεινοὶ στὸ φρόνημα. Καὶ ἄλλοι, ποὺ κουράστηκαν ἀπὸ τὸ ἀσήκωτο βάρος τῆς ἀμαρτίας, τῶν βασανιστικῶν ἐνοχῶν καὶ τῶν ἀσθενειῶν καὶ λοιπῶν ἀνιαρῶν τοῦ βίου καὶ ἀκουσαν προσεκτικά τὴν ἀγαπητική πρόσκλησή Του: «Δεῦτε πρὸς με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφροτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11, 28). Τὸν εἶδαν ὡς τὸν φιλάνθρωπο ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων τους καὶ ὡς τὴν ὄδὸ πρὸς τὴν ἀληθινή ἐλευθερία καὶ τὴν σωτηρία! Τὸν ἀγάπησαν, ὡς σωτῆρα καὶ εὐεργέτη τους! Μαζί Του ἀλλαξε, μεταμορφώθηκε ἡ ζωή τους! Διά τῆς μετανοίας, ὄντως, ἐπέστρεψαν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν!

Καὶ τί ἄλλο ἐκέρδισαν ὅσοι παρέλαβαν Τὸν Χριστό; Τὴν υἱόθεσία! Τὴν θεία υἱόθεσία! Ἐγιναν, κατὰ χάριν, παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, μὲ δικαίωμα νὰ αἰσθάνονται δικό τους τὸν Θεὸν καὶ νὰ Τὸν ὄνομάζουν, μὲ παροησία καὶ οὐκειότητα, Πατέρα! Ἐγιναν, ὡς τέκνα Θεοῦ, καὶ κληρονόμοι καὶ δικαιοῦχοι τῶν αἰώνιων ἀγαθῶν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ! Ἀλήθεια, τί ἀνώτερο θὰ μποροῦσε νὰ ποθήσει ὁ ἄνθρωπος;

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ο παμπόνηρος καὶ προαιώνιος ἔχθρος μας διάβολος οὐδέποτε ἔπαυσε τὸν κατὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν μαθητῶν Του πόλεμο. Ἐπιθυμεῖ νὰ ύποκαταστήσει τὸν Θεό Πατέρα μας καὶ νά σπείρει

μέσα στὶς τυχόν ἀφύλακτες καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων τὴν δική του θανατηφόρο σπορά, μὲ σκοπὸν νὰ καταπνίξει τὴν φυτεία τοῦ Χριστοῦ! Στὸ δισάκι του ἔχει σπόρους ἀπιστίας καὶ ἀθεῖας, αἰρέσεων, εἰδωλολατρείας, ἐγωισμοῦ καὶ ἀπανθρωπίας, φιλαργυρίας καὶ πλεονεξίας, ψεύδους καὶ ἀδικίας, ἡδονοθηρίας καὶ σαρκολατρείας, θυμοῦ καὶ μνησικακίας, καταλαλιᾶς καὶ κατακρίσεως, ἀνυπακοῆς καὶ ἀπείθειας πρὸς γονεῖς καὶ πνευματικοὺς πατέρες, ἀστοργίας πρὸς τὰ τέκνα καὶ πολλῶν ἄλλων παθῶν σπόρους καὶ κάθε εἴδους ἀδιαντροπιᾶς καὶ ἀσωτίας... Τὴν σπορὰ του ἐπιχειρεῖ νὰ τὴν κάνει τὴν «νύκτα», δηλαδή, ὑπουλα, δι' ὅλων τῶν μέσων καὶ μάλιστα τὴν ὥρα ποὺ εἴμαστε χαλαροὶ καὶ ἀνυποψίαστοι... Τὴν σπορὰ του παραπλανητικὰ διαφημίζει ως αὐτονόητη, ἐπὶ τέλους, συμμετοχὴ στὸ «δικαιάωμά» μας καὶ ως «όδὸς ἐλευθερίας». Θέλει, εἶναι ἀλήθεια, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερον μαζί του στὴν αἰώνια κόλαση... Ανθρωποκτόνος ἀπ' ἀρχῆς!

Χριστούγεννα, λοιπόν, καὶ πάλι σήμερα! Η Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει! Γιὰ σένα καὶ γιὰ μένα! Γιὰ κάθε ἀνθρωπὸν καὶ τῆς δικῆς μας ἐποχῆς! Διερωτῶμαι: Θὰ προσλάβουμε τὸν Χριστό; Θὰ ποθήσουμε, ἔτι καὶ ἔτι, τὴν θεία υἱοθεσία; Μακάρι, ὅλοι μας νὰ λάβουμε αὐτὴ τὴν σωτήρια ἀπόφαση καὶ νὰ μὴν συσχηματισθοῦμε μὲ τὸν κόσμο ποὺ ὑπηρετεῖ τὴν ἀμαρτία, προβάλλοντας τὴν ἀποστασία ἀπὸ τὸν Θεό, πρὸς χάριν δῆθεν τοῦ ἀνθρώπου, τὴν στιγμή, μάλιστα ποὺ ἀνερυθρίαστα ὅμιλεῖ καὶ ἐπαίρεται γιὰ τὴν μετ' ἀνθρωπὸν ἐποχή....

Καλά Χριστούγεννα εὔχομαι, μέ ὅλη μου τὴν καρδιά, στὶς καρδιὲς καὶ τὴν ζωὴ μας.



Σημείωση: Η παροῦσα Ἐγκύλιος νὰ ἀναγνωσθεῖ εὐκρινῶς, στὸ ἐκκλησίασμα τῆς 25^{ης} Δεκεμβρίου, μετά τὴν ἀνάγνωση τοῦ Ιεροῦ Εὐαγγελίου.

Ἐσωτερική Διανομή.

Ἄρχειον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.